

INFORMATIONSBULLETTINEN

NYA PERU

JULI-DECEMBER 1999
NUMMERTOLV-FJORTON



ORGAN FÖR VÄNSKAPSFÖRENINGEN
SVERIGE - DET NYA PERU



Bilden föreställer en revolutionär
stödbas, den Nya Makten, foto-
graferad från luften.

Om kampanjen
för att försvara
Ordförande Gonzalo
som **Anförare för**
PCP och den peru-
anska revolutionen

Folkkriget i Peru
marscherar ohejd-
bart mot att erövra
makten i hela landet!



REDAKTIONEN HAR ORDET

Innehållet i detta nummer av *Nya Peru* är mycket glädjande, det visar på framgångarna i folkkriget i Peru, och också på framgångarna för det arbete som görs utanför Peru för att tjäna den peruanska revolutionens seger, av vilket Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru är en del. Dessa framgångar har också inneburit många viktiga och brådskande uppgifter, många förberedelser som vi har varit tvungna att göra, vilket har medfört att *Nya Peru* återigen kommer ut försenad och i form av ett trippelnummer. Denna försening är en brist för vilken redaktionen åtar sig det fulla ansvaret och det är en fråga vi måste lösa, men det är viktigt att inte se pessimistiskt på förseningarna, utan tvärtom se att framgångarna och det ökade arbetet är det som överväger.

Detta ökade arbete gäller inte minst frågan om att försvara Ordförande Gonzalos liv, att försvara anföraren [tidigare har översättningen "Ledare" (med versalt "L") använts för spanskans "Jefe", men i fortsättningen kommer man på svenska att använda den mer korrekta formuleringen "Anförare" respektive "Anförarskap" (spanskans "Jefatura" som har sin solida grund i ett tänkande, i den peruanska revolutionen konkretiseras detta som Gonzalos tänkande)] för Perus Kommunistiska Parti och den peruanska revolutionen just i hans egenskap av revolutionär ledare, i den ställning PCP givit honom, inte på några humanistiska grunder eller som privatperson, utan som det han representerar. En särskild artikel tar upp detta tema, men vi vill redan här framhäva, att VfSNP helhjärtat ansluter sig till den maning som riktats från Folkrörelsen Peru, PKP:s alstrade organisation för arbete i utlandet, att gå fram mot bildandet av en internationell organisation för att försvara anförarskapet, och som en konkret del av detta kommer VfSNP att delta i kampanjen för att samla in medel för att skicka en ny delegation till Peru, inom ramen för kampanjen för att försvara Ordförande Gonzalos liv.

Vidare har VfSNP under hösten hållt en rad möten i landet: Om dessa vill vi här nämna att lokalavdelningen Stockholm har genomfört VfSNP:s första möte på spanska. Detta var lyckat, särskilt med hänsyn taget till att det var första gången ett möte genomfördes på spanska, och att man veckan innan genomförde ett möte på svenska. Att hålla möten också på spanska är viktigt för att de spanstalande ska få en bättre förståelse av Vänskapsföreningen. Ytterligare ett led i detta, är att vi i detta nummer har glädjen att för första gången kunna publicera VfSNP:s programförklaring på spanska.

Vidare kan läsarna av detta nummer av *Nya Peru* bland annat hitta en artikel med nyheter om utvecklingen i folkkriget sedan förra numret, som ytterligare kompletterar bilden av ett folkkrig i Peru på stark frammarsch. Det gäller att förstå, att alla dessa aktioner som den reaktionära peruanska pressen som kontrolleras av den fascistiska Fujimori-regimen inte har kunnat dölja folkkrigets framsteg. Folkkriget krossar med denna utveckling varje valhänt lögnhistoria om "terrorismens nederlag".

Slutligen en rättelse angående förra numret (nr 10-11) av *Nya Peru*: på omslaget sades det omfatta perioden november-december 1999, men den rätta perioden är mars-juni 1999, medan detta nummer, nr 12-14, är för juli-december 1999. Detta är ett tjockt nummer, och vi har glädjen att kunna publicera ett antal viktiga dokument från Perus Kommunistiska Parti, däribland "Vårt Anförarskaps tal, är vapen i striden, som strålar segerrikt och kraftfullt inför världen" från september 1999, och Folk rörelsen Peru, tillsammans med andra organisationer som lade grunder för bildandet av Organisationen till Försvar för Anförarskapet", ODJ.

Redaktionen

INNEHÅLLSFÖRTECKNING



ARTIKEL: Folkkriget kommer oundvikligen att segra.....	4
PCP-DOKUMENT.....	21
PCP 1999: "Vårt Anförarskaps tal, är vapen i striden, som strålar segerrikt och kraftfullt inför världen".....	22
PCP 2000: "Försvara de politiska fångarnas och krigsfångarnas på marinbasen Callao och Yanamayo liv!".....	30
DOKUMENT FRÅN KONFERENSEN I WUPPERTAL.....	34
PROGRAMA DE LA ASOCIACION DE AMISTAD SUECIA - EL NUEVO PERU (VfSNP:s programförklaring på spanska).....	62

FOLKKRIGET KOMMER OUNDVIKLIGEN ATT SEGRA



Kartan visar aktioner av FBA. Siffrorna är hänvisningar till de notiser om aktioner som finns längre fram i artikeln.

Folkkriget på frammarsch besegrar alla reaktionens offensiver

I förra numret av *Nya Peru* kunde vi läsa om framgångar i folkkriget i form av bland annat en stor ökning i antalet aktioner som inte kunde döljas i den kontrollerade peruanska pressen, och se hur reaktionen själv talade om en "terroristisk återkomst". Denna utveckling har fortsatt, vilket än en gång bevisar det riktiga i det som PCP slagit fast, att folkkriget står på tröskeln till att fullkomligt övervinna kröken. Reaktionen fortsätter att försöka förtiga folkkrigets frammarsch, men detta blir mer och mer ohållbart, och med jämna mellanrum kommer det fram aktioner som avslöjar den patetiska lögnhistorien om att Peru skulle vara "pacificerat".

Den peruanska reaktionen har tre uppgifter att uppfylla, vilket är en historisk omöjlighet för dem att lyckas med. Den huvudsakliga uppgiften är att göra slut på folkkriget. Detta är bara en dröm, och trots att de från 1992 satte igång en stor motoffensiv för att få allt som innebar revolution att försvinna, kan vi med PCP:s ord säga: Vi måste förstå detta enligt det PCP lär, som PCP skrev 1998: "med denna fåfänga triumfalism som karakteriserar dem har de sjungit segersången mycket snabbt och de hade t.o.m. satt

datum för frånfället, de sade '95 kommer SL vara besegrat', men Folkkriget fortsatte och kommer att fortsätta sin ohejdbara marsch. Vad säger de nu? '2000 kommer SL vara besegrat' Det får vi allt se!" (dokument från PCP-Bas Huallaga, "Peruanska folk! ... den peruanska statens folkmördande politik")

Den peruanska reaktionens första uppgift, att få byråkratkapitalismen att verka



Tidningen *Expresos* förstasida 9 oktober 1999: "President Fujimori lovar: 'Min regering kommer utrota terrorismen'".



"För varje år investeras mindre" - krisen i den peruanska ekonomin enligt tidskriften *Caretas*.

livskraftig, genom att försöka utveckla den gamla staten. Inom detta har de endast uppnått övergående och delvisa framgångar. Den peruanska ekonomin befinner sig i den allvarligaste krisen i hela sin historia, en allmänna kris, som de inte kommer kunna övervinna. Peru är fattigare än någonsin, och även om Fujimoris landsutförsäljande regim säljer Peru till imperialismen bit för bit, har de inte kunnat minska fattigdomen, det peruanska folket kan inte äta sig mätta. Inom Latinamerika, är barnadödligheten den tredje högsta i Peru, efter Haiti och Bolivia, och antalet mödrar som dör när de föder barn (265 på 100,000 födslar) det näst högsta. Fujimori är den mest pro-imperialistiske i den peruanska historien, för att motverka fattigheten påbörjade han, pådriven av yankee-imperialismen, mass-steriliseringarna, något som slagit kraftigt tillbaka mot dem själva. De se-

naste perversa planerna på steriliseringskampanjer, som nyligen också avslöjades i svensk TV, demaskerades av PCP redan 1998, i dokumentet "Ena folket mot den fascistiska, landsutförsäljande och folkmördande diktaturen, utvecklande folkkriget mer".

De sjukdomar som var i stort sett under kontroll och på väg att utrotas helt, sprids mer och mer i Peru. Några aktuella siffror som de själva publicerar för att se Perus position på listan över flest fall i Latinamerika:

Kolera, 2:a efter Brasilien.

Malaria, 2:a efter Brasilien.

TBC Peru 1:a, 150 fall per 100,000 invånare, fler än till och med Haiti. [República 000123].

Avslöjandena spricker framför deras ansikte, då Fujimoris regim har manipulerat bruttonationalprodukten



Massorna protesterar genom att tända eld på staketet till en regeringsbyggnad, oktober 1999.

(BNP), för att få den att försöka verka högre. Waldo Mendoz, ekonom vid Katolska Universitetet, säger att regeringen “hanterar de makroekonomiska siffrorna efter behag för att ge de internationella investerarna och finansorganen bilden att Peru är ett land med solid tillväxt”, och den tidigare ekonomiministern Carlos Boloña säger samma sak. INEI, det nationella statistikinstitutet, hävdar en ökning av BNP på 2,4%, men denna ökning finns inte i verkligheten [República 991004]. Budgetunderskottet ökar; i september hade statens inkomster det senaste året minskat med 7,3%, medan utgifterna ökat med 13,3% [República 99111].

Än värre, när det peruanska folket protesterar och demonstrerar mot den existerande ekonomiska repressionen, kallas de omedelbart terrorister, helt enkelt i syfte att krossa folkets kamp.

Och i den andra uppgiften, att omstrukturera den gamla staten, pågår en omstrukturering från statskuppen den 5 april 1992, under yankee-imperialismens beskydd, som de inte kunnat genomföra med framgång. Marionetten Fujimori kommer än en gång att kandidera till presidentämbetet, även om författningen förbjuder det, och med detta bekräftas det som PCP etablerat, det är en **“fascistisk diktatur**

med mask av ’demokrati’; den är fascistisk för det dolda förnekandet av parlamentet: å ena sidan diskrediterar och undergräver de det, och å andra sidan använder den det som en kloak för att tömma ut de lagar som den behöver” (“Ena folket mot den fascistiska, landsutförsäljande och folkmördande diktaturen, utvecklande folkkriget mer”, PCP:s CK, 1998). Och de förbereder än en gång valfusket inför de val som i sitt väsen är att vara en mask av ”demokrati”: Martha Chávez, ledande kongressledamot från Cambio 90-Nueva Mayoría (det



Avskedade kommunalarbetare protesterar i Lima, februari 2000.



Tidningen La República's förstasida dagen efter de massiva protesterna mot Fujimoris kandidatur till återval, 6 januari 2000.

parti för vilket Fujimori blev vald 1990) varnar för att det finns en risk att "valprocessen kan bli fläckad av terrorismen eller knarkhandeln, som har intresse av att Staten inte kan uppfylla målet att säkra den demokratiska processen." Därför föreslår hon, att säkerhetstjänsten, SIN, till skillnad från tidigare ska skydda kandidaternas valkampanjer. Detta är inget annat än ett led i den ständigt ökande kontroll av befolkningen som kännetecknar dagens fascistiska regim i Peru. [Comercio 991201, Expreso 991201]

Men det peruanska folket fortsätter kämpa mot Fujimoris fascistiska diktatur, och den andra fraktionen som också representerar storbourgeoisins intressen söker att för sina egna intressen dra fördel av det peruanska folkets kamp.

Efter att Fujimoris kandidatur meddelats, ägde det rum massiva protester i Peru, som fortsatt sedan dess. Exempelvis var det den 6 januari 2000 massiva protester mot presidentvalet, med demonstrationer runt om i landet, där massorna på flera ställen använde sig av våld i sina protester. PCP deltar i och leder dessa protester, men det förtigs av reaktionen. I Iquitos brände massorna bildäck, och en person sköts i magen. Morgonen efter fortsatte de våldsamma protesterna. Affärsinnehavare som höll stängt i protest mot återvalet tvingades av polisen att öppna sina affärer. I en protestmarsch med 5.000 personer, skadades fyra soldater i sammanstötningar med demonstranterna. Även i Arequipa demonstrerade man, och brände dockor föreställande framträdande personer i centralregeringen. Demonstrationerna i Lima, med 30.000 deltagare, infiltrerades av SIN, och övervakades bland annat av civilpolis med mörka solglasögon på motorcykel med samt filmades av övervakningskameror. 200 poliser med sköldar och tårgasgranatkastare stod posterade vid regeringspalatset. Trots

den omfattande repressionen målades på regeringspalatset "här bor diktatorn". Ett flertal likande protestdagar kommer genomföras fram till valet.

Yankee-imperialismens marionett "försvarar" sin rådgivare Montesinos mot de avslöjanden om miljonkonton med pengar från narkotikahandeln, vapenaffärer, landsförräderi och spioneri, och så vidare, som framkommit den senaste tiden. Som PCP säger är Montesinos **"en mörk marinofficer som var säkerhetsman åt Velasco, det är inte en tillfällighet att andra anhängare av Velascos fascistiska regim befinner sig i skuggan av den nuvarande regeringen"** ("Ena folket...", PCP:s CK, 1998). Fujimori sade till hans försvar: "Jag känner hans bana under de senaste 10 åren och han har utfört ett effektivt arbete. Han är en advokat som specialiserade sig på att besegra terrorismen och bidrog till pacifieringen i enorm omfattning. Avbrytandet av processen mot honom gör honom fri att arbeta så fort åtgärden vidtagits i någon mån och han återvunnit sina rättigheter. [Cambio 991218]

Vi drar slutsatsen: den peruanska reaktionen har inte kunnat fullgöra sina tre uppgifter, och försöken att göra det tjänar bara till att servera den peruanska revolutionen dess seger på silverfat.

Låt oss titta närmare på hur reaktionen misslyckas med

den tredje uppgiften:

En av de aktioner som Folkets Befrielsearmé (FBA) genomförde den 2 oktober fick mycket stor återverkan i den peruanska pressen, och nämndes även i internationell och svensk media. FBA genomförde en aktion i djungelområdet i Ayacucho mot en ryskstillverkad MI-17-helikopter i vilket det färdades 35 personer. De 60 kombattanterna ur FBA tillintetgjorde nio medlemmar av de reaktionära väpnade styrkorna, varav fyra officerare av hög rang, och fem soldater. Kombattanterna beslagtogs omfattande utrustning från helikoptern, exempelvis en satellit-telefon tillhörande general Fournier, som denne ska ha använt för att ha ständig kommunikation med en av de viktigare personerna i den nuvarande regimen - CIA-agenten och chefen för säkerhetstjänsten, med mera, Vladimiro Montesinos.

Med gripandet av Kamrat Feliciano trodde den peruanska reaktionen och marionetten Fujimori att folkkriget inte skulle fortsätta, de upphöjde trasor till



Fujimori pekar bekymrad på en karta, vid presskonferensen efter aktionen mot den reaktionära arméns helikopter.



Tidningen Caretas figur sägs beskriva området där aktionen mot helikoptern skedde, reaktionens kontrasubversiva rörelser, samt FBA:s trupprörelser (streckade linjer).

lögnhistorier om ”terrorismens nederlag” men detta bakhåll av FBA visade tvärtom för det peruanska folket och världen att inget och ingen kan ändra historiens kurs. Och än en gång bevisas det att den peruanska armén är expert på nederlag och efter aktionen kallade marionetten, tillsammans med försvarsministern, till presskonferens, och berättade ”med stor smärta och oro” [enligt Comercio 991005] om aktionen.

Vilket blev regimens folkmördande svar? Att sätta i verket en stor offensiv av den

gamla staten mot Partiet och stödbaserna i gränsområdet mellan Junín och Ayacucho, en offensiv naturligtvis riktad inte bara mot de kamrater som deltog i den framgångsrika aktionen, utan mot massorna, stödbaserna och FBA i allmänhet. Enligt den peruanska armén genomfördes aktionen av drygt 30 kombattanter och för att bekämpa dem skulle de i november skicka 3000 trupper [República 991106]. Vad är det då för ”terrorismens nederlag” man talar om, de har inte ens kunna gripa den kamrat som sägs ha lett aktionen mot heli-

koptern, kamrat Alipio. Under operationen berättade Blas Yarasca, en lokal rondas-ledare i området, att kombattanterna lekte ”katt och råtta” med den reaktionära armén [Comercio 991017]. Reaktionen erkände FBA:s överlägsenhet, och säger att kombattanterna ”känner det centrala djungelområdets täta vegetation och förflyttar sig med lätthet, tungt beväpnade och i olika riktningar” [República 991022]. Invånare i området berättar för journalister om många konfrontationer, men nästan ingen information kommer ut, eftersom militären kontrollerar området och inte låter någon komma in. De väpnade styrkorna är experter på nederlag och i att släcka sin blodtörst på oöppnade massor, de började bomba i området längs floden Ene, vilket orsakade många döda [República 991019]. De talar om att det kring militärbasen Mazamari cirkulerar rykten om att bombningar av djungeln ska sätta igång när som helst, och att ronderos kommit till militärbasen sedan de fått order om att lämna sina djungelsamhällen. [Comercio 991025]

Reaktionen tvingades i mitten av decem-



Reaktionära soldater bär en bomb, som ska sättas in mot stödbaserna i operationen "Tillintetgörelse".



En soldat ur de reaktionära väpnade styrkorna som skadats i en aktion av FBA.

ber konstatera att deras offensiv misslyckats, och avbryta operationen, ett förödmjukande nederlag, som framkommer i följande artikel ur República, som vi väljer att återge i sin helhet:

**"Utvärderingen av de aktioner som utvecklats under mer än 70 dagar har inte varit fördelaktig
'Operation Tillintetgörelse' som genomfördes i Satipos djungelområde avbröts**

.....HUANCAYO, (Av Manuel Tovar, korrespondent).- Militära källor som konsulterats i denna stad bekräftade igår avbrytandet av «Operation Tillintetgörelse» som mer än 2000 soldater ur de Väpnade Styrkorna utvecklade i Satipos djungelområde, på jakt efter den regionala senderistledaren 'Alipio'.

Den överväldigande mobilisering av trupper som sändes ut för att gripa den farliga terroristen beslutades om av Arméns överbefälhavare, José Villanueva Ruesta, i mitten av september förra året.

Tungt utrustade regementen skickades från Lima, Huancayo, Loreto och Ayacucho, som förfogade över helikopterburna enheter, för att övervaka befolkningscentra och urskogsområden, där den nämnde ledaren för Sendero Rojo skulle kunna vara dold.

Sökandet efter 'Alipio' i lantliga områden som Valle Nuevo, Alto Tincabeli och Alto Somabeli orsakade mer än ett bakåll mot ordningsstyrkorna.

I Valle Nuevo angrep en extremistisk marschkolonn med gevärseld och exploderande föremål en patrull som undersökte området på marken, dödade två soldater och orsakade allvarliga skador på ytterligare sex militärer.

Under en annan blodig strid som registrerade i Alto Tincabeli, mördade subversiva rondasledaren Jedión Cherepi Quinchoquer, som ledsagade en grupp om 17 officerare och underofficerare ur peruanska armén som vägvisare.

De ovannämnda aktionerna ägde rum under november 1999.

De källor som konsulterats avslöjade att utvärderingen av de aktioner som utvecklats under mer än 70 dagar inte var fördelaktig, som man hade hoppats.

De sade att även om det var möjligt att genomföra runt 200 gripanden, hade ingen av de gripna terroristerna ledande befattningar i Sendero Rojos befälskedja. Trupptillbakadragandet inleddes den 13 december förra året, sedan det beslutats att 'Operation Tillintetgörelse' skulle avbrytas i gradvis form.

För att undvika en eventuell

senderistisk motoffensiv under det militära tillbakadragandet, har man förordnat om inrättandet av tre kontrasubversiva baser i infödningssamhället Somabeni, Alto Tincabeli och Alto Sicireli, specificerade informanterna." [República 000105]

Även under år 2000 tvingas reaktionen fortsätta erkänna att folkkriget går framåt och antalet aktioner ökar. Exempelvis bekräftade försvarsministern, general Carlos Bergamino de la Cruz, när han var på besök i Ica, att FBA genomfört ett antal aktioner den senaste tiden, han talade om "de fientliga infallen som den senaste tiden genomförts som isolerade fall av terrorister på några platser i Huánuco och Ayacucho samt sprängandet av ett högspänningstorn på en kulle Cieneguilla (Lima)" [Comercio 000226] Det är värt att notera, att det är första gången på mycket länge som reaktionen tvingas medge en aktion av FBA i huvudstaden Lima. Folkkriget i Peru förs både på landsbygden, som är det huvudsakliga, och i städerna. Vi måste hålla i åtanke att Maktens erövring i hela landet kommer följa vägen att omringa städerna från landsbygden. Då är det inte konstigt att reaktionen är ytterst angelägen om att förtiga aktioner i staden, utvecklandet av arbetet i städerna är förberedelser för resningen i städerna, och framsteg i detta är därför oerhört viktiga. Att folkkriget befinner sig i det sista skedet av att övervinna kröken speglas i hur FBA:s aktioner är av större grad, inklusive på torg i centrala Lima, fast den peruanska kontrollerade pressen inte säger något om detta. Att försvarsminis-

tern nu tvingas nämna en av de många aktionerna i Lima, är ytterligare ett bevis på folkkrigets frammarsch, och hur de erkänner att makt rinner dem ur händerna.

De flesta aktioner som rapporterats i den peruanska pressen, har varit sådana som ägt rum under den gamla statens offensiv, och trots att de väpnade styrkorna alltså kontrollerar informationen, har, som framgår av de kortfattade notiserna nedan, ett antal konfrontationer och andra aktioner kommit fram i peruanska tidningar, även om de som alltid förvrängs för att smutskasta folkkriget och överdriva reaktionens framgångar.

Urval av aktioner genomförda av FBA.

#1: 991002 - gerillastrid

60 kombattanter ur FBA angriper i djungelområdet mellan floderna Ene och Anapati, i Ayacucho, en helikopter och dödar 9 officerare och soldater samt beslagtar en mängd materiel. [Flertalet tidningar, 991005]

#2: 991007 - väpnad agitation och propaganda

Tidigt på morgonen går 60 kombattanter ur FBA in i byn Unión Mantaro, distriktet Sivia, provinsen Huanta, i Ayacuchos djungelområde. Strider pågick med rondas i över en timme, och ett tjugotal ronderos skadades. [Expreso 991009]

#3: 991008ca - gerillastrid



Efter förlusten försöker den peruanska armén förgäves göra slut på det peruanska folkets kamp.

FBA lägger ut minor som skadar minst 10 soldater ur de reaktionära väpnade styrkorna allvarligt, vid Anapati, Satipo, i gränsområdet mellan Ayacucho och Junín. [Expreso 991009]

#4: 991009 och framåt - gerillastrid

Ständiga sammanstötningar mellan FBA och den reaktionära armén i området San Martín de Pangoa och byn San Juan de Pueblo Libre, Juníns centrala djungelområde. Invånare i området berättar, att de under 48 timmar hört kraftiga explosioner och skottsvalv från tunga vapen. [Comercio 991009]

#5: 991014ca - gerillastrid

Eldstrid mellan kombattanter ur FBA och MI-17-helikoptrar. Kombattanterna höll på att korsa floden Ene, vid Sanibeni, provinsen Satipo, Junín, och bestyckade MI-17-helikoptrar. Ett tiotal kombattanter samt fem soldater ur den reaktionära armén uppges ha skadats. [Comercio 991014]

#6: 991014 - väpnad agitation och propaganda

Ett 30-tal kombattanter ur FBA gick in i Santo Domingo de Acobamba, 97 km nordost om Huancayo, för att beslagta livsmedel och mediciner. Kombattanterna besökte även byarna Balcón och La Libertad, där invånarna gav dem livsmedel. [República 991015]

#7: 991017 och tidigare - väpnad agitation och propaganda

FBA sänder i Ene-dalen, Satipo, i gränsområdet mellan Junín och Ayacucho, ut radiomeddelanden där de gör narr av den reaktionära arméns militära kapacitet. Målet med radiosändningarna är enligt den militära säkerhetstjänsten att locka militärpatruller in i fällor så FBA kan genomföra bakhåll mot dem. [República 991017]

#8: 991016ca - gerillastrid

Anapati, Satipo, konfrontation mellan FBA och den reaktionära armén. [Comercio 991017]

#9: 991018ca - gerillastrid

Strider under 1 timme och 45 minuter mellan å ena sidan FBA och å andra si-

dan ronderos samt artillerihelikoptrar nära Santa Fe de Capireni, Satipo, gränsområdet Junín/Ayacucho. Flera ronderos tillintetgjordes. [República 991019]

#10: 991020 - gerillastrid

Konfrontation mellan FBA och den reaktionära peruanska armén på platsen Sanabamba i djungelområdet Huanta. [República 991023]

#11: 991023 - gerillastrid

Sprängladdningar utplacerade av FBA i djungeln en bit från militärbasen Mazamari, Satipo, skadar sex soldater. [Comercio 991024]



Tidningen Comercios version av aktion #15.

#12: 991024 - gerillastrid

Ytterligare sju soldater skadade av sprängladdningar förs till militärbasen Mazamari, Satipo. [Comercio 991025]

#13: 991025- väpnad agitation och propaganda

FBA genomför väpnad agitation och propaganda genom att måla slagord i samhället Canaan, beläget 10 kilometer öster om San Martín de Pangoa. Slagorden målades på kyrkan, skolan, vattenreservoaren, elektricitetsanläggningen och en betongbro, längs en sträcka om två kilometer. [Comercio 991027]

#14: 991103 - väpnad agitation och propaganda

FBA genomför väpnad agitation och propaganda i distriktet Cachicadán, provinsen Santiago de Chuco, Trujillo. I samband med en festival tänder kombattanterna eldar i form av hammaren och skäran på kringliggande kullar. [Comercio 991130]

#15: 991103 - gerillastrid

FBA tillintetgör i ett bakhåll i området Vizcatán, provinsen Huanta, Ayacucho, en kapten ur peruanska armén och skadar en löjtnant samt sju soldater. Striderna varade en halvtimme. Kolonnen av FBA, minst 25 kombattanter, leddes enligt rapporterna av en kvinnlig kamrat. [República 991105]

#16: 991103 - gerillastrid

På eftermiddagen angriper FBA i Ayacucho, där floderna Mantaro och Vizcatán flyter samman, en helikopter som skulle evakuera en soldat som skadats av en mina, och som senare dog. FBA tillintetgör ytterligare två officerare och tre meniga. Helikoptern förstördes

och kunde inte lyfta. [República 9911106]

#17: 991104 - gerillastrid

En kolonn ur FBA angriper vid floden Ene, nära Tincaveni, i Juníns djungelområde, den reaktionära armén, tillintetgör en kapten och skadar fyra meniga soldater. [República 9911106]

#18: 991110 - gerillastrid

Den reaktionära peruanska armén anfaller ett läger med 25 kombattanter ur FBA. Lägre - troligen en folkkommitté - låg i Camantavishi, i Alto Anapati, vid floderna Mantaro och Ene, området Vizcatán, provinsen Huanta, på gränsen mellan Junín och Ayacucho. FBA gör motstånd i en långvarig konfrontation, tillintetgör en framträdande rondasledare i området och skadar en kapten och tre meniga soldater. I lägre fanns träbyggnader och fem övervakningstorn. Området runt lägre skyddades av ett stort antal sprängladdningar. Reaktionen säger sig denna gång ha lyckats "besegra" FBA, och ska ha dödat åtta kombattanter. [República 991113, 991114]

#19, #20: 991116ca - gerillastrid

FBA genomför bakhåll områdena Maveni och floden Somaveni, Ayacucho. En rondero tillintetgörs och fyra skadas. [Comercio 991124]

#21: 991116 - gerillastrid

En kolonn ur FBA bestående av 20 kombattanter satte eld på ett hus tillhörande en lokal myndighet i Ucchusquillo, provinsen Carlos Fermín Fitzcarrald,

Áncash. [Comercio 991117]

#22: 991119 - gerillastrid

En kolonn ur FBA bestående av 30 kombattanter skadar med hjälp av en egenhändigt tillverkad mina allvarligt en av de efterföljande soldaterna vid floden Tingaveni, i provinsen Satipo. Kombattanterna hade dessförinnan gått in i samhället Alto Chichereni. [República 991120]



#23: 991123 - gerillastrid

FBA går in i Alto Chichireni, en enskilt belägen gård som tillhör San Martín de Pangoa. Chichireni ligger sydost om Satipo, inte långt från floderna Ene och Vizcatán. De drar sig tillbaka och lockar in de efterföljande soldaterna i en fälla, och skadar flera ronderos. [Comercio 991124]

#24: 991212 - selektiv tillintetgörrelse

FBA tillintetgör en befälhavare i, vid Huallaga-floden, i höjd med den lilla byn Shamiro, i distriktet Padre Felipe Luyando, provinsen Leoncio Prado. [Comercio 991217]

#25: 991220 - gerillastrid

Fem soldater ur de väpnade styrkorna dödas vid den kontrasubversiva basen i Aucayacu, sju får allvarliga skador och

ytterligare ett antal personer skadas. Några versioner uppger att det var en olycka, men uppgifter om händelsen, bland annat antalet skadade tyder på att

Släktingar till Krigsfångar och Politiska Fångar som protesterar utanför den Lysande Skyttegravan av Kamp Lurigancho-fängelset mot massakern den 29 februari i år.

det snarare rörde sig om en attack av FBA [República tar upp detta]. De reaktionära väpnade styrkorna vill inte kommentera händelsen. [Comercio 991221, Comercio 991222, República 99122]

#26: 000103 - gerillastrid

FBA konfiskerade livsmedel från "Ett glas mjölk"-programmet, balar med begagnade kläder och mediciner avsedda för korporativa projekt i byarna på Ene, Huancayo. Klockan ett på eftermiddagen hejdades det fartyg som transporterade lasten av ett trettiotal tungt väpnade kombattanter, och några bordade det och tvingade besättningen förtöja för att där efter lossa lasten, medan de övriga höll vakt. Även om det var ett trettiotal som hejdade pråmen, bestod marschkolonnen av FBA av ett hundratal personer, bland

vilka fanns män, kvinnor och barn.
[Comercio 000106]

#27: 000121 - gerillastrid

Aktionen genomfördes på morgonen den 21 januari, ungefär där floderna Mantaro och Ene flyter samman, i gränsområdet departementen Ayacucho och Junín, 340 kilometer från Lima. En kolonn om runt 20 kombattanter ur FBA gjorde bakhåll mot militärpatrull från militärbasen Pichari, tillintetgjorde 2 soldater och skadade 3. Patrullen stod under beskjutning i mer än en timme från olika flanker.
[Comercio 000124, Cambio 000125, República 000125]

#28: 000131 - selektiv tillintetgörrelse

Selektiv tillintetgörrelse av en reaktionär i Trampahuasi, distriktet Soras, provinsen Sucre, Ayacucho.
[República 000202, Cambio 000202]

#29: 000201 - väpnad agitation och propaganda

Runt 35 kombattanter ur FBA blockerar en motorväg Tutumbaru, provinsen La Mar, Ayacucho. FBA blockerade klockan 7 på morgonen båda sidorna av vägen, och stannade trafiken under mer än en halv timme. Kamraterna höll ett tal om folkkriget samt samlade in bidrag.
[República 000202, Cambio 000202]

#30: första veckan i februari 2000 - väpnad agitation och propaganda

FBA delar ut flygblad på torget i Pam-

pas, distriktet Pampas, provinsen Tayacaja, i södra Huancavelica.
[República 000211]

#31: flera aktioner i mitten av februari 2000 - väpnad agitation och propaganda

Från ett antal platser i olika delar av distriktet Crespo y Castillo, i departementet Huánuco, rapporteras om aktioner av FBA, där FBA genomfört väpnad agitation och propaganda. FBA har de senaste veckorna rört sig längs floderna Pacayacu och Magdalena, och utför arbete för att förhindra de kommande valen och uppmana till att bojkotta presidentvalen 9 april. FBA har också utfört PCP:s massarbete, genom att gå in i gårdarna Bambú, Primavera, Paucate, Langueman, San Isidro, San Martín de Paucate och San José Sin, vid Huallagas vänstra strand, politisera och uppmana invånarna att ansluta sig till folkkriget. Den gamla statens myndigheter har inte kunnat ingripa mot detta. Enligt rapporterna ökar PCP:s närvaro i området. Det rapporteras också att FBA erhållit stöd i form av pengar och livsmedel av bönderna i den närbelägna gården "Arabe".

Bönder i området berättar om hur de reaktionära väpnade styrkorna agerar: "I Pacae och Pampa Hermosa, gick militärerna in i jordbrukarnas hus och grep med våld 14 godtyckligt utvalda boende på platsen, som sattes framför deras patruller som 'kanonmat'". Här ser vi ännu ett tecken på hur den gamla peruanska staten använder den reaktionära politiken att sätta massor för att bekämpa massor, och fegt gömmer sig bakom de mas-

sor som de tvingar delta i kampen mot folkkriget, mot sin egen vilja och sina egna intressen. [República 000225]

#32: 000213 - väpnad agitation och propaganda

FBA förhindrade att Víctor Joy Way, kongressledamot och fram till årsskiftet 1999/2000 finansminister, kunde inviga ett antal olika offentliga inrättningar (sjukhus, skolor och dammar mot översvämningar) i Aucayacu och Tingo María. Dessa projekt och invigningarna av dem är en del av regimens propaganda, de blåser upp några enstaka inrättningar för att vinna fördelar exempelvis i valen, men gör inget som verkligen förbättrar levnadsvillkoren. Joy Way tvangs stanna i Huánuco, och fick order av Fujimori att återvända till Lima, vilket han därefter gjorde, med oförrättat ärende. Aktionen bestod av att FBA blockerade den motorväg Joy Way skulle färdas längs, Marginal-motorvägen, 3 km utanför Aucayacu. Tidningsrapporter uppger att 15 tungt beväpnade kamrater genomförde aktionen, i vilken man stängde av motorvägen klockan 8:30 på morgonen, samt genomförde agitation och propaganda med trafikanterna, inklusive att dela ut flygblad mot regeringens politik för att beröva de kokaodlande bönderna deras enda försörjningsmöjlighet. Efter en halvtimme kom Joy Ways livvakt samt polisen och militären till den avspärrade motorvägen, och en eldstrid utbröt. [Comercio 000214]

#33: 000218 - sabotage

FBA genomför en sabotageaktion, där man spränger ett högspänningstorn i Lima och orsakar strömavbrott i en stor del av Lima.

FBA sprängde klockan halv nio på kvällen laddningar på tre av de fyra benen på högspänningstornet, beläget på en 300 meter hög kulle i Lima, i området mellan distrikten Cieneguilla och Antioquia (Huarochiri). Tornet var 70 meter högt och hade ett värde av 60.000 USD. Sprängladdningarna var mycket kraftiga, och explosionerna hördes och kändes i ett stort område. [Comercio 000222,



Det högspänningstorn FBA sprängde i Lima, se aktion 33.

000224]

#34: 000220ca - väpnad agitation och propaganda

I en aktion av väpnad agitation och propaganda, delar FBA ut flygblad mot reaktionens politik i området, inklusive mot hur reaktionen förstör de kokaodlande böndernas odlingar och berövar dem den enda möjlighet till försörjning de har inom det gamla systemet.

[Comercio 000215]

#35: slutet av februari 2000 - väpnad agitation och propaganda

Kombattanter ur FBA målar slagord på egendom tillhörande försvarsministeriet i Ica. [Comercio 000226]

#36: 000227 - gerillastrid

Konfrontation mellan FBA och de peruanska reaktionära väpnade styrkorna mitt på dagen, söndagen den 27 februari, i området mellan sektorerna Primavera och Bolognesi, distriktet José Crespo y Castillo, provinsen Leoncio Prado. Striderna varade ett par timmar. [Comercio 000301]

Vad gäller aktioner, finns också rapporter om att plutoner av FBA: gått in i Boca Anapati, Satipo, departament Ayacucho. [Comercio 991007]; 80 kombattanter ur FBA, beväpnade med hagelbössor, gevär och machetes, går in i samhället Santo Domingo de Maveni, beläget vid floden Pangoa, biflod till Tambo, Satipo, Ayacucho. [Comercio 991007]; en kolonn ur FBA går in i orten Conaire, Palmapampa, Ayacucho och beslagtar varor. [República 991019]; 50 kombattanter ur FBA går in i samhället Iribamba-Choymacota, 25 kilometer från distriktet Sivia, provisen Huanta, Ayacucho och beslagtar livsmedel och mediciner. [República 991019]; aktion av FBA i Pucamarca-området, i Ayacucho. [Cambio 000202]; och ett 20-tal kombattanter ur FBA, beväpnade med automatgevär och kulsprutor, går in i olika byar i Anco, departament Ayacucho. [Ojo, 000208]

Av de ovan uppräknade aktionerna kan man se framstegen i folkkriget, vilket medför en ökad intervention av yankee-imperialismen. I sitt intresse att inte förlora Peru kommer de göra allt de kan för att förhindra denna utveckling. Den peruanska reaktionen och Fujimori, den mest pro-imperialistiske i den peruanska historien, har ställt dörrarna på vid gavel för sina herrar. Men än en gång har aktionerna och krossandet av "inringnings- och undertryckningsfälttågen och motfälttågen, folkkrigets huvudform" som PCP definierar det, bevisat trovärdigheten i att folkkriget befinner sig i den sista etappen av att övervinna kröken, som gripandet av Ordförande Gonzalo innebar. Men trots gripandet av Kamrat Feliciano bevisar PCP inför det peruanska folket och världen att det inte är svagt utan tvärtom är förberett för varje omständighet, då det vet att styra båten mitt i strömvirvlarna. Nu kan regimen inte tysta ens den av dem kontrollerade pressen som talat om en "terroristisk återkomst" - exempelvis skrev Comercio om aktionen, att den än gång bekräftar", att det finns "fraktioner av Sendero Luminoso" som fortfarande är "mycket aktiva och farliga, och att den sittande regeringen och parlamentet måste tänka sig för två gånger innan de - som de ofta gör - talar om 'slutet för subversionen'." [Comercio 991005] Perus utrikesminister, Fernando de Trazegnies Granda gick den 10 oktober ut i pressen, och förklarade: "Det finns ingen återkomst, utan det finns en liten grupp terrorister som fortsätter vara aktiva", men, att "vi ska tänka på att man inte får sänka garten". Den 9 december har utropats



Reaktionen bombar den Lysande Skyttegravan av Kamp, Lurigancho med tårgas, 29 februari 2000.

till "Dagen för de som stupat mot terrorismen" av Fujimoris folkmördande regim. Den 9 december är också den reaktionära arméns dag. Vidare hölls det mitt på dagen den 9 december en tyst minut i hela landet. Eftersom folket inte vill göra detta frivilligt, ryckte Perus Nationella Polis ut för att stoppa trafiken i hela landet, brandkårens sirener tjöt och kyrkklockorna ringde. [Cambio, Comercio, Expreso, 991118]

I fängelserna kämpar de politiska fångarna och krigsfångarna mot reaktionens planer på folkmord. Den 6 februari utbröt strider på fängelset Yanamayo, och en kamrat mördades, medan tio-

tals fick skottsador. Kamraterna på Yanamayo förde fram krav på bättre förhållanden samt lyfte upp PCP:s krav, att Ordförande Gonzalo ska få framträda i direkt TV-sändning. VfSNP har givit ut ett särskilt flygblad om Yanamayo, och av utrymmesskäl hänvisar vi läsarna till detta.

Omfattande strider har också ägt rum på andra fängelser, särskilt Lurigancho, där två fångar rapporterats dödade, och 47 skadade. Reaktionens väpnade styrkor bombade fängelset med tårgas från åtta helikoptrar (se bilderna!). I skrivande stund saknas uppgifter om vilken roll krigsfångarna och de politiska fångarna spelat i dessa protester, och vi kan därför tyvärr inte gå närmare in på detta. Det råder dock inget tvivel om, att regimen planerar att genomföra folkmord i fängelserna, såsom de gjort tidigare, exempelvis 1986 och 1992, som ett sätt att ta ut sin hämnd för de nederlag de lidit på landsbygden och i städerna. Vi manar alla att kämpa mot de planerade folkmorden.





DOKUMENT FRÅN PERUS KOMMUNISTISKA PARTI

Än en gång har vi glädjen att kunna presentera nya dokument från PCP, vilka vi har fått genom Folkrörelsen Peru: "Vårt Anförarskaps tal, är vapen i striden, som strålar segerrikt och kraftfullt inför världen" samt "Försvara de politiska fångarnas och krigsfångarnas på marinbasen Callao och Yanamayo liv!". Dokumenten kan även läsas på tidningen Sol Rojos hemsida (se adressen i annonsen på tidningens baksida).

I dokumentet "Vårt Anförarskaps tal..." tar PCP upp frågor på internationell nivå, om att förstå vad Ordförande Gonzalos Anförarskap är, då detta är segergaranti, och att man, om man inte förstår denna punkt, faller till grova revisionistiska angrepp, tal om "personkult" och försöker hugga av den peruanska revolutionens ledning dess huvud. Dokumentet visar hur angreppen på internationell nivå sker i kamouflerad form av så kallade marxister eller marxismens försvarare, vilka på detta sätt går emot grundläggande principer i marxismen. Vidare att PCP på internationell nivå leder motoffensiven mot den kontrarevolutionära offensiv som imperialismen, huvudsakligen yankee-imperialismen, för fram.

I dokumentet "Försvara de politiska fångarnas..." demaskerar PCP de nya planer på folkmord mot krigsfångarna och de politiska fångarna som den fascistiska, folkmördande och landsutförsäljande Fujimori-diktaturen håller på att genomföra, utförda av de reaktionära väpnade styrkorna, så som de gjorde 1985, 1986 och 1992. Detta visar att den fred de basunerar ut så ivrigt endast är en fred av bajonetter mot de obehäpnade massorna. Vi bär ansvaret för eventuella fel i översättningarna.

Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

VÅRT ANFÖRARSKAPS TAL, ÄR VAPEN I STRIDEN SOM STRÅLAR SEGERRIKT OCH KRAFTFULLT INFÖR VÄRLDEN

“Utan marxismen-leninismen-maoismen kan man inte förstå Gonzalos tänkande, därför detta är marxismen-leninismen-maoismens skapande tillämpning på vår verklighet. Denna punkts nyckelfråga ligger i förståelsen av proletariatets ideologiska historiska utvecklingsprocess, i dess tre etapper förverkligade i marxismen-leninismen-maoismen och av maoismen som den huvudsakliga; och väsentligt, huvudsakligt är hans tillämpning av marxismen-leninismen-maoismen som allmängiltig sanning till den peruanska revolutionens konkreta förhållanden; därför är Gonzalos tänkande specifikt huvudsakligt för Perus Kommunistiska Parti och revolutionen det leder.”

“Varje revolution alstrar i sin utvecklingsprocess, av proletariatets kamp som ledande klass och, framför allt, det Kommunistiska Partiets som upphöjer deras oavsägbara klassintressen, en grupp av anförare och huvudsakligen en som representerar och leder den, en anförare med erkänd auktoritet och myndighet; i vår verklighet har detta, av historisk nödvändighet och tillfällighet, konkretiserats i Ordförande Gonzalo, Partiets och revolutionens anförare.

Men, dessutom, och detta är fundamentet för varje anförarskap, alstrar revolutionerna ett tänkande som vägleder dem, vilket är resultat av den skapande tillämpningen av det internationella proletariatets ideologiska allmängiltiga sanning till varje revolutions konkreta förhållanden; ett outhärligt vägledande tänkande för att nå segern och erövra Makten samt, än mer, för att fortsätta revolutionen och alltid behålla kursen mot det enda storslagna målet, kommunismen; vägledande tänkande som, när det kommit fram till ett kvalitativt språng av avgörande betydelse



DOKUMENT FRÅN PERUS KOMMUNISTISKA PARTI

för den revolutionära process det leder, identifieras med namnet på den som teoretiskt och praktiskt skapade det. I vår situation specificerades detta fenomen först som vägledande tänkande, sedan som Ordförande Gonzalos vägledande tänkande och senare som Gonzalos tänkande; därför det är Ordföranden som genom att skapande tillämpa marxismen-leninismen-maoismen till den peruanska verklighetens konkreta förhållanden har alstrat det, utrustande så Partiet och revolutionen med ett oundgängligt vapen som är segergaranti.”

Partiets Första Kongress, (Grundläggande Dokument)

Centralkommittén hälsar, ovillkorligt återbekräftande sig i vår käre och respekterade Ordförande Gonzalo Partiets och Revolutionens Anförare som med sitt allsmåttiga gonzalos tänkande för oss till vårt slutmål den alltid gyllene Kommunismen, likaledes återbekräftande oss i Partiets Första Kongress en Marxistisk Kongress, en marxist-leninist-maoistisk, Gonzalos tänkande Kongress liksom i vår Partiets Enhetsbas med dess tre element, det peruanska folket i största synnerhet massorna i Stödbaserna som hjältemodigt framhärdar försvarande den nya Makten med Folkkrig, alla massor inom och utom landet som tjänar Folkkriget, den Revolutionära Internationalistiska Rörelsen, de revolutionära partierna och organisationerna som stödjer vårt hjältemodiga Folkkrig förstått som del av Världsrevolutionen.

Ordförande Gonzalos tal strålar kraftfullt och segerrikt inför världen inför världen beväpnande Partiet till att övervinna kröken med Folkkrig genom att tillämpa besluten på det III Plenumet, ett ärorikt Plenum, sättande våra krafter i spänn, för vi försvarar folkets intressen, Partiets, Folkkrigets principer, vi gör det och vi fortsätter föra det, hissande vår röda fana, som en gång rest aldrig får sänkas, i topp.

Partiet tar fast ställning till det som fastlagts av vårt Anförarskap som fördömer och krossar dem som tror att vi upplever ett nederlag, det är helt enkelt en krök på revolutionens väg inget mer, det som



åligger är att framhärda och övervinna kröken med Folkkrig då det utan detta inte skulle finnas någon plats för proletariatet, för folket, för Partiet och revolutionen skulle inte kunna segra. Partiet tillämpar, åtagande sig sin roll som hjältemodig kombattant, med fasthet och beslutsamhet Gonzalos tänkande för att lösa nya problem, krossande fiendens inringnings- och undertryckningsfälttåg inom det lågintensitetskrig som imperialismen, huvudsakligen yankee-imperialismen utarbetar, förstörande missfostren om "pacifiering" som är ett inbitet försvar av denna ordning av exploatering och förtryck som detta hela anhang av efterföljare av imbecilla reaktionärer och revisionister av varje sort för att försvara och upprätthålla sin dagliga lilla matranson högljutt för fram.

Ordförande Gonzalo etablerade för oss: "...Vårt Parti grundades för att erövra Makten, det rekonstituerades för att uppfylla detta mål och inledde den väpnade kampen för att förverkliga denna kurs, denna väg har fört oss till det omedelbara slutmålet att erövra Makten i hela landet, det är politisk strategi som måste vägleda oss, det är mer komplex, mer intensifierad, ärorikare kamp, att fullborda den demokratiska revolutionen, det är att bygga upp Folkrepubliken Peru. Hela vårt arbete är i funktion av detta...", härav att Partiet vidmakthåller revolutionens kurs oföränderlig inför de för kröken utmärkande problemen; uppvisande en stor återhämtningskraft. Specifikt inför K. Felicianos gripande slutet Partiet leden i Partiets ledningssystem, sammanslutet utvecklar det ett försvar av hans liv och integritet, förbundet med försvaret av vårt Anförarskap med Folkkrig. Bevisande att Partiet vetat att alstra en ledning för vårt behov, för vår verklighet, vi är tillräckligt härdade, risken skrämmer oss inte, farorna håller oss inte tillbaka allt detta är ett bevis till, det är välkommet!

Vi har demaskerat och sprängt i tusen bitar den kontrarevolutionära lögnhistorien som denna fascistiska folkmördande och landsutförsäljande regim satte ihop, ammande och protegerande en revisionistisk hol, eländiga revisionistiska råttor, gemena småhövdingar som inte kunnat tåla en arbetsolycka, de har varit oförmögna att föra



intern debatt och feigt flytt, uttryckande sina splittringssträvanden som del av deras revisionistiska väsen, och från utifrån har de upphöjt sina ruttna och variga svarta kapitulationsfanor, så agerade de och så agerar de försökande att överraska oförsiktiga och oklipska, eländiga förrädare som påbördar och förtalar vår Anförare för kapitulation, Partiet har med fakta, med bevis demaskerat de fabricerade montagen, en efter en av lögnhistorierna såsom de så kallade "självkritikerna", härav att vi rakt på sak fördömer och förkastar ståndpunkten "...att Ordförande Gonzalo står bakom breven..." 6 år efter uppvisandet av "breven", då detta inte längre passar ihop med verkligheten, det enda de gör är att göra stort väsen av de svarta spyor som rapas upp ur denna fascistiska, folkmördande och landsutförsäljande regims blodfyllda kåftar, på detta sätt konvergerande med den revisionistiska och kapitulationistiska hol, det enda kan ha som stöd kommer vara det var som kommer ur reaktionens kloak och inget mer.

Mästerligt har vårt Anförarskap slagit fast och ger samtidigt bidrag till världsrevolutionen genom att ha definierat: Att marxismen har utvecklats, preciserande att maoismen är en ny, tredje och högre etapp av marxismen, och att vara marxist idag är att vara maoist, inför vilket Partiet åtog sig det högtidliga löftet att Upphöja, försvara och tillämpa marxismen-leninismen-maoismen, huvudsakligen maoismen!; och outtröttligt kämpa för att bistå i att sätta den som världsrevolutionens vägledning och befäl, enda ytterst röda och oförgängliga fana som är segergaranti för proletariatet, de förtryckta nationerna och världens folk i deras obönhörliga stridande marsch, av legioner av järn tills den gyllene och för alltid strålande Kommunismen. Det är sedan 66, från rekonstitutionen som vi åtar oss maoismen.

Och idag fastlägger Ordförande Gonzalo i Talet för oss: "...Låt oss nu till slut höra detta, som vi ser i världen, går marscherar maoismen ohejdbart fram till att föra befäl över den nya vågen av den proletära världsrevolutionen. Begrip det väl och förstå det! De som har öron, använd dem, de som har förstånd, och det har vi alla, hantera det. Nog med dumheter, nog med oklarheter! Låt oss förstå detta! Vad utvecklas i världen? Vad behöver vi? Vi behöver att maoismen förkroppsligas,



och det håller den på att göra, och att den, alstrande Kommunistiska Partier går till att hantera, till att leda, denna nya stora våg av den proletära världsrevolutionen som går oss till mötes”, “...Idag är verkligheten en, samma motståndare som i I och II Världskriget, håller på att ge upphov till, håller på att förbereda den III nya Världskriget! Detta måste vi veta och vi som söner och döttrar av ett förtryckt land är del av krigsbytet. Vi kan inte gå med på det! Nog nu med imperialistisk exploatering! Vi måste göra slut på dem! Vi är från tredje världen och den tredje världen är den proletära världsrevolutionens bas, med ett villkor, att de Kommunistiska Partierna upphöjer och leder. Detta är vad som måste göras!...”; framhäv betydelsen av förtryckta nationer som kommer vara den proletära världsrevolutionens bas och den omedelbara nödvändigheten av att alstra maoistiska Kommunistiska Partier som utvecklar Folkkrig för att så utveckla den nya stora vågen av världsrevolutionen såsom sig bör och sätta maoismen som befäl och vägledning.

På världsnivå bemöter vi en illasinnad allmän kontrarevolutionär offensiv, under imperialismens, huvudsakligen yankee-imperialismens befäl; reaktionen och revisionismen önskar sopa bort allt det som innebär revolution, men denna är och kommer vara den historiska och politiska huvudtendensen. Skallrandet om den falska fred som yankee-imperialismen agiterar om, söker söva massornas medvetande för att efter eget behag påtvinga sitt herravälde som första supermakt över världen. Den fred som den erbjuder är bajonetternas fred, vi måste förstå att de är fyra - **SOCIALISM, PROLETARIATETS DIKTATUR, PARTI OCH MARXISM-LENINISM-MAOISM** - som man angriper på ett systematiskt, slugt och illasinnat sätt. Man förnekar Socialismen, man angriper proletariatets diktatur, man förnekar nödvändigheten av Partiet och man basunerar ut marxismens förlegadhet.

Låt oss för detta utgå från det som etablerades av vårt Anförarskap på det III Plenumet:

Om socialismen: “.....Fem femårsplaner, tjugofem år, med världskrig i vilket SSSR hade 25 miljoner döda och var tvungen att tillämpa bränd



jord. Den kraft och de förutsättningar som skapades under dessa tider möjliggjorde ett kraftigt framsteg och utveckling till 60-talet, hela anhanget av revisionister kunde inte hålla tillbaka att en mäktig styrka, den kraft, den spänst som det nya systemets former ger upphov till fortsatte att komma till uttryck. Femårsplanen från 61 till 65 lägger vikt vid de ekonomiska baserna, från 66 till 70 och från 71 till 75 är de för ekonomiska baser. Den första femårsplanen gav prioritet åt den tunga industrins utveckling, Ordförande Mao säger: Stalin visste inte att väl hantera produktionssystem han gav det slagsida han satte det inte på båda fötterna: jordbruket och industrin. Trots de begångna felen, skapade dessa nya samhällseliga relationers kraftfulla makt en fullständig revolution och bestämda baser för ekonomisk utveckling som tillfredsställde miljoners behov och gjorde (...). Vilket system gjorde något liknande? Förenta Staterna? Denna hade sin navelsträng i England, där var de borgare, när de kom till USA fanns inte feodal bas som var i vägen för dem. Hur många århundraden behövde de? En lång sträcka, det är århundraden, 350 år och man får inte löskoppla dem från England. På 30 år, kunde de göra ett så stort fosterland som SSSR. Har de kunnat göra slut på hungern såsom i Kina? Vem kan skryta Ingen...". Så det som skedde i SSSR var revisionismens bankrutt, revisionismen är avantgardet för restaurationen, inte "...Sovjetunionens sammanbrott" som några framlägger. Det var inte Socialismen som misslyckades utan övergivandet av Socialismen för att ansluta sig till den gamla imperialistiska världen, där föll deras system sönder för att bli del av den imperialistiska världsordningen.

Om Proletariatets Diktatur: "De säger totalitär; Man måste se det som Ordförande Mao säger i 'Om folkets demokratiska diktatur' se vem som gynnar folket och klassen mest, sopa bort detta struntprat om totalitarism, gammal saga, de önskar bedöva oss, visa på de goda saker, fördelar som den gav åt folket. Vad ger reaktionen, bourgeoisie?..."

Om Partiet: "...De proklamerar partilösheten, de siktar mot att lösa upp arbetarklassens, proletariatets politik, de önskar endast bourgeoisieens politik...". De drömmer om klassen utan dess



avantgarde, utan dess generalstab, utan dess vetenskapliga ideologi, drömmar som slutar i mardrömmar.

Om frågan om marxismen: "bourgeoisien är så förlegad att den inte angriper direkt utan tar sin tillflykt till idéer från för två århundraden sedan genom att återupprätta totalt ultrareaktionära personer, rövslickare som Toqueville, rosa version av den nordamerikanska borgerliga diktaturen, de är fullkomligt tidsfördriv, de säger marxismen har blivit förlegad, den tjänar inte, de angriper inte öppet. Hur mycket har de grundat? Aldrig bevisade någonsin marxismens förlegadhet. De har kacklat, de är outlärd, taskspelare som Dühring och ett helt anhang skövlare av marxismen. I syntes, man måste göra försvaret av marxismen, av socialismen, av proletariatets diktatur, av Partiet, genom att se det stora som det gav upphov till, vilka intressen det tjänar och sätta det i motsats till vilka intressen kapitalismen, imperialismen, den borgerliga diktaturen, pseudopartierna tjänar. Vi befinner os inte i tider för tvetydigheter. För att revolutionen ska gå framåt krävs att man kämpar med vapen för stora åtskiljanden. Ordförande Mao sade: 'Endast ett stort kaos kan ge upphov till den nya ordningen'. Vi har haft otillräckligt med kaos man måste ge upphov till mer, göra det på idéernas nivå, att röra idéer är avgörande för att skapa allmän opinion, utan detta erövrar man inte Makten...".

Så kräver PERUS KOMMUNISTISKA PARTI, att ta talet som vapen i striden, tillämpa det allsmäktiga Gonzalos tänkande för att lösa nya problem (III Plenum) som är segergaranti till Kommunismen, försvara vårt Anförarskaps liv och fysiska integritet med Folkkrig. Och att fira den 50:e årsdagen av den Kinesiska Revolutionen med aktioner som skakar om den ruttna imperialistiska ordningen, för att så högtidligt fira vår proletariatets vetenskapliga ideologi bland massorna.

**LEVE ORDFÖRANDE GONZALO PARTIETS OCH
REVOLUTIONENS ANFÖRARE!**

LEVE DET ALLSMÄKTIGA GONZALOS TÄNKANDE!



DOKUMENT FRÅN PERUS KOMMUNISTISKA PARTI

LEVE PERUS KOMMUNISTISKA PARTI!

FOLKKRIGET KOMMER OUNDVIKLIGEN ATT SEGRA!

FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!

LEVE MAOISMEN, NED MED REVISIONISMEN!

LEVE DEN KINESISKA REVOLUTIONENS SEGER!

September 1999

CENTRALKOMMITTÉN
PERUS KOMMUNISTISKA PARTI



Revolutionär stödbas, 1996. Foto taget från ett av de peruanska väpnade styrkornas flygplan.



DOKUMENT FRÅN PERUS KOMMUNISTISKA PARTI

FÖRSVARA DE POLITISKA FÅNGARNAS OCH KRIGSFÅNGARNAS PÅ MARINBASEN CALLAO OCH YANAMAYO LIV!

Vi befinner oss här som folkets söner och vi kämpar i dessa skyttegravar, detta är också en kamp och vi kämpar här, för att vi är kommunister, för att vi här försvarar folkets intressen, Partiets, Folkkrigets principer! Detta är det som vi gör och som vi kommer fortsätta göra!

**Ordförande Gonzalo
(Ordförande Gonzalos tal)**

Vi Politiska Fångar och Krigsfångar från Perus Kommunistiska Parti sänder vår revolutionära hälsning till det Nationella Proletariatet och till det Peruanska Folket, vi utsträcker vår hälsning till det Internationella Proletariatet och världens Folk.

Vi avslöjar inför den nationella och internationella allmänna opinionen planerna på folkmord av igår och av idag (4 oktober 1985 i fängelset Lurigancho, 19 juni 1986 i fängelserna Frontón, Lurigancho och Callao, 6, 7, 8 och 9 maj 1992 i fängelset Canto Grande; 7 februari 2000 i fängelset Yanamayo; etc), på krig utan fångar som den peruanska staten och dess fascistiska, folkmördande och landsutförsäljande regering och

marionetten, Fujimori som står i spetsen för den, för fram; folkmördande planer utförda av de folkmördande väpnade styrkorna (VS) och polisstyrkorna (PS) allt under imperialismens, huvudsakligen yankee-imperialismens, rådgivning och borgen, drivande fram dess lågintensitetskrig och en av dess kumpaner är det Internationella Röda Korset.

Den 6 februari klockan 11:30 på kvällen gjorde de folkmördande PS med sin specialstyrka DINOES en räd in i paviljong 4 av fängelset Yanamayo för att utföra sitt skändliga folkmord, mördande en krigsfånge och skadande tiotals, avslutande denna massakerråd klockan 05:00 på morgonen den 7:e, de drömde om ett förödande, avgörande slag, som skulle föra till krossandet av krigsfångarnas kamp, krigsfångarnas järnhårda motstånd är demaskerandet av de fascistiska koncentrationslägren på Marinbasen, i Yanamayo och Challapalca, av dessa planer på ökad isolering tillintetgörande och folkmord, till försvar för folkets rättigheter, för revolutionen och för våra egna liv och huvudsakligen för att Försvara Ordförande Gonzalos, som sedan 1992 befinner sig i den största isoleringen, Liv, i vilket den fascistiska diktaturen huvudsakligen yankee reser kontrarevolutionära lögnhistorier mot Ordförande Gonzalo.

Detta skändliga folkmord som PS genomförde på regeringsmandat under befäl av överste Oscar Altamirano Flores - vi säger på regeringsmandat eftersom detta fängelse sedan september 1999 befinner sig under direkt kontroll av en kommission till Inrikesministeriet sänd från Lima - de har handlat med blint klasshat mot folkets bästa söner och döttrar och de misslyckades fullständigt mot Kamraternas, kombattanternas och massornas obevekliga motstånd, som genom att upphöja ideologin, modet och hjältemodet och med återbekräftelse i det revolutionära våldet, lämnande som arv ett storartat exempel till det peruanska folket och världens folk.

Vi demaskerar denna skändliga och kontrarevolutionära svarta spya som försvarar folkmördaren Fujimori, den säger: "fångnen Carlos Ponce har mördats av internerna själva, eftersom han respekterade åklagarens order...", med denna fars försöker man täcka över den fascistiska diktaturens folkmördande politik; krigsfångnen Carlos Ponce, idag folkets hjälte, exempel i att ge livet för Partiet och revolutionen,



mördades av de folkmördande PS med ett skott i ansiktet på en meters avstånd. Likväl säger den fascistiska diktaturen: "i fängelserna respekterar man fångarnas mänskliga rättigheter...", "...pacifiering...", men i handlingarna visar de att de i sitt skändliga folkmord fortsätter fläcka vårt folk med blod, att de VS och Fujimoris regering inte ens respekterar det mest elementära av de så kallade mänskliga rättigheterna. Således kan vi inte tillåta att de önskar kasta jord i våra ögon, vi kommer inte tillåta att de försöker söva medvetenheten med ruttna och fördärvbringande fanor av mänskliga rättigheter, pacifiering, osv. Vi demaskerar även denne så kallade "folkets försvarare" som varken ser till att det som den borgerliga författningen medger honom respekteras eller uppfylls och än mer förvarnades han (juli 1999) om att den fascistiska diktaturen höll på att förbereda sitt folkmord mot krigsfångarna, inför vilket denne folkets försvarare inte uttalade sig. Då kan vi säga att denne "försvarare" är en slukare av dessa illasinnade planer, han är en kniv i folket och en den fascistiska diktaturens agent.

I sin tygellösa och skamlösa fascism, förbjuder den fascistiska diktaturen, här i detta koncentrationsläger, tidningarna "La República" och "Liberación" från att komma in "eftersom de är subversiva" därefter inskränker och förbjuder de oss rätten till utbildning och kultur.

Vi demaskerar även varje slag av opportunister och revisionister huvudsakligen de svarta huvuden i den Högeropportunistiska Linjen revisionistisk och kapitulationistisk som höjer upp ett fredsavtal, som till smattrande trummors kräver amnesti och inskrivning, än mer schackrar de med Ordförande Gonzalos och Perus Kommunistiska Partis erkända prestige och inflytande, beskyllande honom för att be om ett fredsavtal. Dessutom har dessa herrar aldrig gjort något för det de säger sig försvara så mycket: "Ordförande Gonzalos offentliga framträdande", inte heller för att försvara krigsfångarnas rättigheter, men idag inför återverkan av krigsfångarnas från Perus Kommunistiska Parti kamp försöker de skamlöst schackra och ta sig upp på det utgjutna blodet för att uppnå något litet på sin väg av amnesti och inskrivning. Vi säger dem att det allsmäktiga Marxist-Leninist-Maoistiska, Gonzalos Tänkande Folkkriget, kommer sopa bort imperialismen, reaktionen och varje slag av revisionister och omvandla dem till få och svarta askhögar.



Slutligen har krigsfångarna, till priset av sina egna liv, erövrat en storartad politisk, militär och moralisk seger för Partiet och Revolutionen, med återverkan i landet och i världen; vi kommer genom att framhärda i att strida, mobilisera och producera omvandla dessa reaktionens smutsiga fängelsehålur till Lysande Skyttegravar av Kamp. Vi återbekräftar oss i att fortsätta vinna segrar, framgångar och vinna slag på andra sidan döden, alltid vägleda av Marxismen-Leninismen-Maoismen, Gonzalos Tänkande, ledda av PCP och offrande våra liv för Partiet och Revolutionen.

FÖRSVARA ORDFÖRANDE GONZALOS LIV!
LEVE PERUS KOMMUNISTISKA PARTI!
FOLKKRIGET KOMMER OUNDVIKLIGEN ATT SEGRA!
NED MED DE FASCISTISKA KONCENTRATIONS-LÄGREN!
STRID OCH GÖR MOTSTÅND FÖR VÅR STÄLLNING SOM
KRIGSFÅNGAR!
ÄRA ÅT DE STUPADE HJÄLTARNA, LEVE REVOLUTIONEN!

7 februari 2000

De Politiska Fångarna och Krigs-
fångarna, i den Lysande Skyttegravan
av Kamp Yanamayo



Reaktionens väpnade styrkor redo att gå in i den Lysande Skyttegravan av Kamp Yanamayo-fängelset för att "återställa lugnet efter oroligheterna".



De nedan publicerade dokumenten är skrivna av Folkrörelsen Peru MPP, till den Internationella Konferensen i Wuppertal som hölls den 25 och 26 september 1999, med anledning av kampanjen till försvar för Ordförande Gonzalos liv och 50-årsdagen av den kinesiska revolutionen. Denna konferens är det första steget i bildandet av Organisationen till Försvar för Anförarskapet (på spanska Organización en Defensa de la Jefatura, ODJ). Denna uppgift övergavs av Internationella Nödkommittén (IEC), som leds av CoRIM, den Revolutionära Internationalistiska Rörelsens koordinationskommitté, trots att hotet mot Ordförande Gonzalos liv fortfarande ökar, i takt med att reaktionen blir alltmer oförmögen att stoppa folkkrigets frammarsch, och deras lögnhistorier ("fredsavtalet", "terrorismens nederlag" etc.) krossas en efter en.

Vi publicerar dessa dokument eftersom Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru också åtar sig uppgiften att försvara Ordförande Gonzalos liv, som en del av stödet till det peruanska folkets kamp och huvudsakligen för att PCP på världsnivå leder kampanjen mot de ståndpunkter hos CoRIM som ifrågasätter Ordförande Gonzalo och Gonzalos tänkande, och försöker skilja dessa åt. Med detta upprepar de det som de kapitulerande råtorna i den redan krossade revisionistiska och kapitulationistiska högeropportunistiska linjen säger. De utför så fiendens arbete och önskar sprida pessimism, förvirring, etc., bland massorna.

VfSNP är fast övertygat om att det peruanska folkets kamp kommer att segra. Efter mer än sju år av folkkrig utan Ordförande Gonzalos personliga ledning, utan att överge principerna, och med fullkomlig hängivenhet till att tjäna det peruanska folket, är den peruanska revolutionen den mest avancerade i världen, och den är en del av och tjänar världsrevolutionen.

Redaktionen.

FÖRSVARA ORDFÖRANDE GONZALOS LIV! LEVE 50-ÅRS DAGEN AV DEN KINESISKA REVOLUTIONENS TRIUMF!

Vi lever i tider som karakteriseras av en ”stor oordning under himlen”, i vilken vi går in i en Ny, Stor Våg av den Proletära Världsrevolutionen och revolutionen är den huvudsakliga historiska och politiska tendensen. I dessa tider, är det mer nödvändigt än någonsin att världens kommunister, marxist-leninist-maoisterna, sätter alla krafter i spänn för att fullgöra de två uppgifterna av avgörande betydelse: kampanjen för att försvara den peruanska revolutionens Anförarskap och kampanjen för maoismen. För att driva fram dessa två uppgifter, organiserar Folk rörelsen Peru, alstrad organisation av Perus Kommunistiska Parti, Turkiets Kommunistiska Parti (marxist-leninist) och den Kommunistiska Organisationen Rossoperaio (Italien) en internationell konferens i Köln, Tyskland, den 25 och 26 september.

Försvara Ordförande Gonzalos liv!

Ordförande Gonzalo är Anförare för Perus Kommunistiska Parti (PCP) och den peruanska revolutionen, och genom att rättvist och korrekt tillämpa marxismen-leninismen-maoismen på den peruanska verklighetens konkreta förhållanden har han skapat gonzalos tänkande som är revolutionens segergaranti till Kommunismen.

Den 12 september, 1992 greps Ordförande Gonzalo av de peruanska reaktionärerna, under yankee-imperialismens befäl; tolv dagar senare, när Ordförande Gonzalo presenterades inför den nationella och internationella pressen, höll han ett mästerligt tal som strålar segerrikt och kraftfullt inför världen. Detta tal sammanfattade PCP:s Centralkommittés III Plenum och etablerade att gripandet av honom endast var en krök på vägen och att PCP skulle följa de fastslagna planerna till erövrandet av makten i hela landet. Sedan det ögonblicket har Ordförande Gonzalo inte haft möjlighet att kommunicera med någon. Reaktionen började omedelbart att förbereda mordet på den peruanska revolutionens Anförarskap; men genom folkkriget försvarade PCP och det peruanska folket hans liv. På samma sätt utvecklades på internationell nivå en stor kampanj för att sätta himmel och jord i rörelse för att försvara Ordförande Gonzalos liv. Folkkriget har inte stannats upp en minut och detta

kompletteras av den internationella kampanj som har förhindrat mordet på Ordförande Gonzalo till idag; men hotet fortsätter att existera, och vidare har det blivit större den senaste tiden. Folk som står nära Fujimoris fascistiska, folkmördande och landsutförsäljande regim har påpekat att när som helst kan försöket att mörda Ordförande Gonzalo genomföras; av detta skäl är det mer nödvändigt än någonsin att resa försvaret av denne Kommunistiske Anförare.

Vi samtycker inte på något sätt till deaktiverandet av försvaret av den peruanska revolutionens Anförarskap på vissa platser, genom att upprepa den ondsinta lögnhistorien om "fredsavtalet" igångsatt av yankee-imperialismen, den fascistiska regimen och de eländiga förrädare som är med den revisionistiska och kapitulationistiska högeropportunistiska linjen (HOL). Ordförande Gonzalo är oskiljaktligt förenad med sitt allsmåttiga tänkande, och folket – idag mer

medvetet än igår – har aldrig och kommer aldrig att tro på vad deras fiender säger. Vi är för försvaret av Ordförande Gonzalo i hans ställning av Anförare för den peruanska revolutionen: han är den störste levande marxist-leninist-maoisten i världen, och vi skall aldrig tvivla på honom.

Till försvaret av den peruanska revolutionens Anförarskaps liv kopplar vi försvaret av Kamrat Felicianos liv, Kamrat Feliciano som sekunder Ordförande Gonzalo. Kamrat Feliciano greps i juli månad detta år, och representanter för den fascistiska, folkmördande och lands-



Affisch till Konferensen, på spanska.

utförsäljande regimen har sagt, även innan hans ”rättegång” att Kamrat Feliciano kommer att utsättas för samma förhållanden av långsam död som Ordförande Gonzalo har levt under, dessutom förbereder fienden en ny lögnhistoria, för att försöka uppdatera lögnhistorien om ”fredsavtalet”, och genom att säga att ”Kamrat Feliciano bad om att få konfrontera Ordförande Gonzalo”; men denna grova lögnhistoria kommer att misslyckas liksom alla de tidigare har misslyckats.

Folkkriget fortsätter sin ohejdbara marsch mot Maktens erövring i hela landet, fullkomligt tjänande till krökens övervinnande; idag, inför gripandet av Kamrat Feliciano, åtar sig Kamrat Julio ledningen för hela Partiet.

Det är nödvändigt idag mer än någonsin tidigare att försvara Ordförande Gonzalos liv och kopplat till detta försvara Kamrat Felicianos liv, samt att höja denna kampanj till högre former på alla nivåer. Vi förväntar oss att denna konferens på ett avgörande sätt skall tjäna detta syfte.

Leve 50-årsdagen av den Kinesiska Revolutionen!

Detta år innebär 50-årsdagen av upprättandet av Folkrepubliken Kina, och vi bör fira den; denna seger utgör en milstolpe i den proletära världsrevolutionen och det är mycket passande att centrera det politiska innehållet i denna kampanj på den brådskande nödvändigheten av att rekonstituera de Kommunistiska Partierna som militariserade marxist-leninist-maoistiska kommunistiska partier.

Den kinesiska revolutionens triumf, under Ordförande Maos Anförarskap, etablerade den gemensamma diktaturen ledd av proletariatet och löste steget till den socialistiska revolutionen, så förändrande maktbalansen i världen. Firandet av den kinesiska revolutionens triumf bör vara ett medvetet firande av maoismen, uppfattande maoismen som den nya, tredje och högre etappen av marxismen, förstående det att vara marxist idag, nödvändigtvis innebär att vara marxist-leninist-maoist. Förstående att maoismen är upphöjandet av marxismen-leninismen till en tredje, ny och högre etapp i kampen för proletariatets ledning i den demokratiska revolutionen, utvecklandet av socialismens uppbyggnad och av revolutionens fortsättning under proletariatets diktatur som proletär kulturrevolution, då imperialismens förruttnelse fördjupas och revolutionen har blivit historisk huvudtendens mitt i de mest komplexa och största krigen som hittills skådats och i den obevekliga kampen mot den nutida revisionismen.

Idag mer än någonsin tidigare är det oundgängligt att kämpa outtröttligt för att sätta maoismen som befäl och vägledning för den proletära världsrevolutionen genom att alstra militariserade marxist-leninist-maoistiska Kommunistiska

Partier, så att de skall börja tillämpa folkkrig över hela jordklotet; detta är vad som kravs för den proletära världsrevolutionens avancemang och triumf. Det är oundgängligt att driva fram de Kommunistiska Partiernas rekonstitutionsprocess; detta är en förestående uppgift för alla världens kommunister. Det är nödvändigt att förstå att våra revolutioner alla utgör delar av den proletära världsrevolutionen och det är nödvändigt att dra lärdomar från de olika Partiernas och revolutionära organisationernas erfarenheter i allmänhet, och i synnerhet att lära av Perus Kommunistiska Parti som leder det segerrika folkkriget och som är en ledare för världsrevolutionen, liksom av de bidrag till marxismen som Ordförande Gonzalo gjort (angående den avgörande frågan om de Kommunistiska Partiernas militarisering). Idag, befinner sig de marxist-leninist-maoistiska Partierna och organisationerna förenade i den Revolutionära Internationalistiska Rörelsen (RIM) som är ett steg mot kommunisternas återförening på världsnivå i en rekonstituerad Kommunistisk International; det är nödvändigt att tjäna till RIMs utveckling och avancemang, bekämpande konvergenser med HOL, så att det må spela sin roll mer och bättre.

Vi hoppas att denna Konferens tjänar till att driva fram den Kommunistiska Partiernas rekonstitutionsprocess.

Vi avslutar med en kallelse till alla Kommunist, revolutionärer och progressiva:

**ALLA TILL DEN INTERNATIONELLA KONFERENSEN DEN 25
OCH 26 SEPTEMBER I KÖLN!
FÖRSVARA ORDFÖRANDE GONZALOS LIV!
LEVE 50-ÅRSDAGEN AV DEN KINESISKA REVOLUTIONENS
TRIOUMF!
VI KRÄVER ATT ORDFÖRANDE GONZALO PRESENERAS
OFFENTLIGT I DIREKT TV-SÄNDNING!
FÖRENA ER UNDER MAOISMEN!
FÖRSVARA KAMRAT FELICIANOS LIV!
LEVE DEN REVOLUTIONÄRA INTERNATIONALISTISKA
RÖRELSEN!**

Augusti 1999

**FOLKRÖRELSEN PERU
TURKIETS KOMMUNISTISKA PARTI (MARXIST-LENINISTISKT)
ROSSOPERAIO**

INTERNATIONELL KONFERENS I WUPPERTAL 25 och 26 september 1999

Vi, revolutionära Partier och organisationer, har i Tyskland, den 25 och 26 september 1999, firat en stor internationell konferens, och vi undertecknar följande deklARATION, kallande alla de Kommunistiska Partierna och revolutionära organisationerna i världen att förena sig med oss, i att:

Försvara Ordförande Gonzalos, den peruanska revolutionens Anförare och Vägledare, liv!

DEKLARATION

Det har redan gått sju år sedan Anföraren för Perus Kommunistiska Parti och den peruanska revolutionen, Ordförande Gonzalo, greps. Sedan detta ögonblick, har kommunisterna och revolutionärerna, det internationella proletariatet och världens folk, tillsammans med Perus proletariat och folk, kämpat för att försvara hans liv; den huvudsakliga formen för att försvara Ordförande Gonzalo har varit, är, och kommer att vara själva folkkriget, som förbereddes, inleddes och leddes under hans personliga ledning, folkkrig som oundvikligen kommer att segra därför att det leds av PCP, som stödjer sig på marxismen-leninismen-maoismen, Gonzalos tänkande, huvudsakligen Gonzalos tänkande, som är dess segergaranti till kommunismen. Vi betonar att, trots att det inte är det huvudsakliga, så är det internationella stödet för att försvara Ordförande Gonzalos liv.

Men vi har sett att den kraftfulla rörelse som skapades på internationell nivå för att försvara hans liv, särskilt tack vare den Revolutionära Internationalistiska Rörelsens arbete, har deaktiverats under de senaste åren. För att ge en ny impuls åt den internationella kampanjen till försvar för den peruanska revolutionens Anförarskap är det oundgängligt att återförsäkra sig i Perus Kommunistiska Partis Centralkommittés ståndpunkt, som försäkrar:

“...vi fördömer och förkastar ståndpunkten ‘...att Ordförande Gonzalo står bakom breven...’ 6 år efter uppvisandet av ‘breven’, då detta inte längre passar ihop med verkligheten, det enda de gör är att göra stort väsen av de svarta spyor som rapas upp ur denna fascistiska, folkmördande och landsutförsäljande regims blodfyllda käftar, på detta sätt konvergerande med den revisionistiska och

kapitulationistiska hol, det enda kan ha som stöd kommer vara det var som kommer ur reaktionens kloak och inget mer.”

Det internationella proletariatet och världens folk har aldrig slutat försvara denna stora kommunisternas lärares liv; Ordförande Gonzalo kan inte ryckas bort från massornas hjärta för han är oskiljaktig från Gonzalos tänkande, för han är förkroppsligandet av det revolutionära våldet, för han är oskiljaktig från folkkriget i Peru, världsrevolutionens fackla. Det är nödvändigt att på nytt höja den internationella rörelsen för att försvara Ordförande Gonzalos liv till de höjder den nådde; med detta är inte på något sätt tillräckligt, den måste höjas till högre höjder, mycket högre än någonsin; det måste vara en kraftfull rörelse som skakar om Jorden, som fyller imperialismen, reaktionen och revisionismen med skräck, som, samtidigt, är en stor impuls för världsrevolutionens frammarsch, som tjänar den nya stora vågen av världsrevolutionen, som vi går in i.

Låt oss minnas Ordförande Gonzalos briljanta uttryck i hans mästerliga tal, som strålar kraftfullt och segerrikt inför världen:

”Vi befinner oss här som folkets söner och vi kämpar i dessa skyttegravar, som också är skyttegravar kamp och vi gör det för att vi är kommunister! För att vi här försvarar folkets intressen, Partiets och folkkrigets principer. Detta är vad vi gör, vi gör det nu och vi kommer fortsätta att göra det!”

Så står det klart, Ordförande Gonzalo har gripits därför att han är Anförarskap för PCP och den peruanska revolutionen, därför att han är kommunist; då, försvarar vi honom så, vi försvarar honom som den han är, vi försvarar genom att försvara det han försvarar: folkets intressen, de marxist-leninist-maoistiska, gonzalos tänkandes principerna, folkkriget. Detta är vad vi gör, vi gör det nu och kommer att fortsätta att göra det!

Därför anser vi det mycket riktigt och korrekt att åta sig kallelsen från Folkrörelsen Peru, att kämpa för skapandet av en internationell organisation för att försvara den peruanska revolutionens Anförarskap, Ordförande Gonzalo, hans liv och fysiska integritet, med all vår fasthet och beslutsamhet. Likaledes åtar vi oss med fasthet och beslutsamhet försvaret av Kamrat Feliciano, en stor kommunistisk ledare som sekunder Ordförande Gonzalo, och som nu kämpar gemensamt med Ordförande Gonzalo, omvandlande reaktionens svarta fångelsehålor till lysande skyttegravar av kamp, alltid hållande folkkrigets flammande och rödaste fana högt. Vi sluter leden i stödet för folkkriget i Peru,

vi är fullkomligt övertygade om att folkkriget kommer att övervinna kröken på vägen, som gripandet av Ordförande Gonzalos innebar, om att folkkriget oundvikligen kommer att segra.

Försvara Ordförande Gonzalos, den peruanska revolutionens och PCP:s Anförare, liv och fysiska integritet!

Vi kräver den rättvisa rätten till besök av släktingar, till försvar för Ordförande Gonzalos som krigsfånge!

Vi kräver att Ordförande Gonzalo får framträda personligen och i livet inför den nationella och internationella TV-pressen och att han får uttala sig offentligt!

Försvara Kamrat Felicianos liv och fysiska integritet!

Folkkriget kommer oundvikligen att segra!

26 september, 1999

**FOLKRÖRELSEN PERU
TURKIETS KOMMUNISTISKA PARTI (MARXIST-LENINIST)
ROSSOPERAIO**



Bild från konferensen i Wuppertal.

Proletärer i alla länder, förena er!

ANGÅENDE DEN NUVARANDE SITUATIONEN OCH FÖRSVARET AV ORDFÖRANDE GONZALOS LIV

1. Angående den nuvarande situationen och Folkkriget

“Partiet tar en fast position angående det som etablerades av vårt Anförarskap [Jefatura], som fördömer och krossar de som tror att vi genomgår ett stort nederlag; detta är helt enkelt en krök på revolutionens väg, ingenting mer; det som åligger att göra är att ihärda och övervinna kröken med folkkrig, därför att utan det skulle det inte finnas någon plats för proletariatet, för folket, för Partiet, och revolutionen skulle inte kunna segra. Partiet genom att åta sig sin roll som hjältemodig kombattant; tillämpar gonzalos tänkande med fasthet och beslutsamhet för att lösa nya problem, krossande inringnings- och tillintetgörelsekampanjerna inom det lågintensitetskrig som imperialismen, huvudsakligen yankeeimperialismen, för, demolerande missfostren med “pacificeringen”, som är ett slött försvar för denna utsugande och förtryckande ordning framförd av hjorden av reaktionära och revisionistiska imbeciller som gormar och skriker för att försvara och behålla sin dagliga utdelning.”

(Perus Kommunistiska Partis Centralkommitté, september 1999)

Sålunda är Partiets position fast och kommer inte att förändras, inte ens med gripandet av Kamrat Feliciano som sekunder Ordförande Gonzalo. Det är under Kamrat Felicianos ledning som Partiet och Folkkriget har nått den punkt där vi befinner oss, i den sista fasen av krökens övervinnande. Det måste klargöras att gripandet av Kamrat Feliciano inte är det så kallade ”senderos nederlag” som den fascistiska, folkmördande och landsutförsäljande diktaturen förgäves proklamerar; men än en gång kommer de bli tvungna att svälja sina egna svarta spyor, därför att detta är en del av kriget och innebär inte en ”vändpunkt” i folkkriget. Folkkriget befinner sig inom den Strategiska Jämvikten, det långvariga krigets andra stadium, vilket för fienden innebär att kämpa för att

återta positioner för att vidmakthålla sitt system, och för vår kulle innebär att förbereda den strategiska offensiven genom att Bygga Upp Maktens Erövring. Perus Kommunistiska Parti (PCP) håller nu på att reorganiseras och under Ordförande Gonzalos Anförarskap [Jefatura], leder det mästerligt Folkkriget tydligt tjänande övervinnandet av kröken. Vi marxist-leninist-maoister, gonzalos tänkande vidmakthåller principen att befälet aldrig dör; låt det inte finnas några tvivel om att Partiet kommer att övervinna alla svårigheter och lösa de problem som kommer att komma av gripandet av Kamrat Feliciano. Vad gäller nyckelfrågan, ledningen, har Partiet alltid löst denna fråga på ett lysande sätt. Nu ställt inför gripandet av Kamrat Feliciano är det Kamrat Julio som åtar sig ledningen för hela Partiet.

Folkrörelsen Peru tar ställning, vi underordnar oss och sluter leden kring Partiets ledningssystem etablerat av Ordförande Gonzalo, tillsammans med hela Partiet och alla organisationer det leder. Det är Kamrat Julio som idag står i spetsen Centralkommittén. Vi uttrycker med revolutionärt jubel vårt totala och fullständiga erkännande av detta och vi återförsäkrar oss i vår fullständiga övertygelse att vi kan räkna med en ledning prövad under år och i mitten av Folkkriget, härdad av vår Anförare [Jefe] Ordförande Gonzalo, som kommer att leda oss till den slutliga segern.

I sin desperation och maktlöshet inför Folkkriget, ställda inför de kraftfulla aktionerna under det senaste halvåret, har den peruanska reaktionen och marionetten på spetsen av de väpnade styrkornas bajonetter, under imperialismens, huvudsakligen Yankee-imperialismens, mandat, och alla de som tjänar fienden, bara kunnat uppnå en billig genklang i det psykologiska kriget och idag står de utan någon utväg.

Den större höjning av de nivåer som gerillaaktionerna nått har haft återverkningar över hela landet. Gerillakriget i sina två former, anfall och bakhåll, fortsätter att utvecklas framgångsrikt, tillåtande Folkets Befrielsearmé att vid varje möjligt tillfälle djärvt tillämpa rörlig krigföring och tillfoga fienden stora nederlag. Detta har varit fallet med intagandet av olika städer, såsom tagandet av Uchiza där olika fordon användes och Folkets Befrielsearmé samlade massorna på det centrala torget och genomförde folkdomstolar och genomförde väpnad agitation och propaganda; ett annat fall var anfallet på militärbasen vid Llanco i provinsen Satipo, Junin, där Folkets Befrielsearmé attackerade basen från fyra olika håll, inklusive från båtar på floden, retirerande utan några förluster. Det selektiva tillintetgörandet har utvecklats väljande målen bättre, på så vis utdelande hårda slag mot den gamla reaktionära staten och mot deras informatörer och förrädarna av Partiets och revolutionens väg, det vill säga de som handlar mot vår alltid strålande väg av "Folkrig till Kommunismen!"

Sabotaget har höjts till nya höjder så tillfogande den gamla ruttna peruanska staten fler förluster huvudsakligen siktande mot byråkratkapitalismen som befinner sig i allmän kris utan någon utväg. Veckor efter gripandet av Kamrat Feliciano genomförde Folkets Befrielsearmé (FBA) en serie sabotageaktioner mot elledningstorn i en stor del av Alto Huallaga, på så vis påminnande de reaktionära, fascistiska och folkmördande brottslingarna som flytt till städerna att deras dagar är räknade. Folkkriget utvecklas ohejdbart och kommer att omringa dem för att slutligen krossa dem, så öppnande vägen till det Nya Peru. Folkrepubliken Peru tjänar inledandet av det socialistiska uppbygget och med successiva kulturrevolutioner kommer vi att marschera till vårt gyllene och för alltid strålande slutmål, Kommunismen.

Idag konkretiseras den Nya Maktens framtid i de öppna folkkommittéerna och Stödbaserna som har försvarats med eld och blod genom den hårda kampen, konfronterande och utdelande träffsäkra slag mot reaktionen, tvingande dem till reträtt efter varje försök till "inringnings- och tillintetgörelse" –kampanj som försöker förinta vårt Parti, FBA och den Nya Makten. Detta är stupida drömmar och vi säger till dem "fortsätt drömma" om de tror att massorna kommer att överge principerna "politisk makt växer ur en gevärspipa" och "det är rätt att göra uppror"; eller om de tror att de kan slita frukterna av Folkkriget, den Nya Makten i sina sex former, huvudsakligen de Öppna Folkkommittéerna, ur de väpnade massornas händer.

På detta sätt ser vi att det som reaktionärerna spyr upp inte är något annat än ondsinta lögnhistorier och **manipulation** av händelser, grova och löjliga lögnhistorier som ingen med något vett kan ta på allvar; alla med ögon att se med och öron att höra med kan förstå att folkkriget håller på att övervinna kröken och krossa lögnhistorierna om "pacifiering", "pacifiering och utveckling", etc. Dessa skrik är falska, liksom nästan allt de säger är falskt; de har ropat seger för tidigt och de väpnade aktionerna exploderar i deras ansikten, skakande hela vårt fosterland.

2. Angående försvaret av Ordförande Gonzalos Anförarskap [Jefatura]

"Vi har demaskerat och sprängt i tusen bitar den kontrarevolutionära lögnhistorien som denna fascistiska folkmördande och landsutförsäljande regim satte ihop, ammande och protegerande en revisionistisk hol, eländiga revisionistiska råttor, gemena småhövdingar som inte kunnat tåla en arbetsolycka, de har varit

oförmögna att föra intern debatt och fegt flytt, uttryckande sina splittringssträvanden som del av deras revisionistiska väsen, och från utifrån har de upphöjt sina ruttna och variga svarta kapitulationsfanor, så agerade de och så agerar de försökande att överraska oförsiktiga och oklupska, eländiga förrädare som påbördar och förtalar vår Anförare för kapitulation, Partiet har med fakta, med bevis demaskerat de fabricerade montagen, en efter en av lögnhistorierna såsom de så kallade "självkritikerna", härav att vi rakt på sak fördömer och förkastar ståndpunkten "...att Ordförande Gonzalo står bakom breven...." 6 år efter uppvisandet av "breven", då detta inte längre passar ihop med verkligheten, det enda de gör är att göra stort väsen av de svarta spyor som rapas upp ur denna fascistiska, folkmördande och landsutförsäljande regims blodfyllda käftar, på detta sätt konvergerande med den revisionistiska och kapitulationistiska hol, det enda kan ha som stöd kommer vara det var som kommer ur reaktionens kloak och inget mer.

Att försvara Ordförande Gonzalos liv är att förkasta krossa och sopa bort den kontrarevolutionära lögnhistorien om "fredsavtalen" som imperialismen (huvudsakligen yankee-imperialismen), revisionismen (konkret den revisionistiska och kapitulationistiska Högeropportunistiska Linjen) och reaktionen (den fascistiska regimen) i samarbete har satt ihop, så gående i borgen för de mörka lögnhistorierna om "uppgivelse" och "ånger" och schackrande med Ordförande Gonzalos namn! Att försvara Ordförande Gonzalo är att Ordförande Gonzalo i sin ställning (på sp. condición) som Anförare för Partiet och Revolutionen! Att försvara Ordförande Gonzalos liv är att försvara hans allsmäktiga tänkande, att fortsätta Folkkriget tillämpande gonzalos tänkande, lösande de nya problem som revolutionen ställs inför!

Vad återstår av den kontrarevolutionära lögnhistorien om "fredsavtalen"? Ingenting! De har fullständigt sprängts i luften inför Folkkrigets ohejdbara framsteg. Vad återstår av de så kallade "indicierna" och "bevisen" som vissa har försäkrat "indikerar att Ordförande Gonzalo står bakom fredsbreven"? Det finns inget annat kvar än de ord som kommer från själva fiendens mun. Partiet har varje gång med fakta demaskerat lögnhistorierna och de fabricerade montagen såsom de så kallade självkritikerna som råttorna i den revisionistiska och kapitulationistiska högeropportunistiska linjen (HOL) har gjort, som har utförts och satts ihop av den Peruanska Säkerhetstjänsten, SIN, själv. De så kallade "indicierna och bevisen" har fullständigt sopats bort. Inte ett enda seriöst politiskt argument har lagts fram i denna vidriga attack på Ordförande Gonzalo och hans allsmäktiga tänkande, eller kommer de stanna vid att inte skilja mellan

vad Anförarskap [Jefatura] baserat på en vetenskaplig grund är – ett tänkande som är resultatet av den skapande tillämpningen av marxismen-leninismen-maoismen på den konkreta verkligheten – och ledare som historiskt i några fall har förrått klassen och folket? Eller kommer de fortsätta förneka den historiska sanningen att det aldrig funnits ett Anförarskap [Jefatura], varken Marx, Lenin eller Ordförande Mao som har förrått klassen och dess kamp? Kommer de fortsätta att konkret attackera Ordförande Gonzalo och framställa honom som en förrädare, med den enda ”grunden” att de i den revisionistiska och kapitulationistiska HOL, såsom den eländiga Nancy, har förrått och vidrigt kastat sig mot Partiet och Folkkriget, samarbetande med den fascistiska regimen. Vad är denna ”grund” för bevis? Då skulle varje förräderi i den internationella kommunistiska rörelsens historia bli till ett ”bevis” för de som konvergerar med fiendens planer förfäktande att ”Ordförande Gonzalo står bakom fredsbreven”. Åt helvete med dessa ”bevis” och ”grunder”! De är ingenting annat än vatten på fiendens kvarn, jord som de försöker kasta i våra ögon, som ett finger som försöker täcka över solen.

Det måste klargöras att: att försöka sätta Ordförande Gonzalo bakom lögnhistorien om ”fredsavtalet” och på så vis vara ett billigt eko av fiendens kampanj är att konvergera med den revisionistiska och kapitulationistiska HOL! Att strida mot Ordförande Gonzalo och förneka Gonzalos tänkande detta leder direkt till att strida mot maoismen, för vi måste alltid hålla i åtanke att det är Ordförande Gonzalo som har etablerat maoismen, som har systematiserat dess innehåll och som riktade kallelsen att ”Upphöja, försvara och tillämpa marxismen-leninismen-maoismen, huvudsakligen maoismen!” vid den tid då det ännu inte fanns något parti i världen, förutom PCP, som fattat tag i maoismen. Den huvudsakliga aspekten av Gonzalos tänkande är just att ha definierat maoismen som tredje, ny och högre etapp av marxismen.

Att försvara Ordförande Gonzalo är oskiljaktigt från att försvara hans allsmäktiga tänkande, att försvara honom i hans ställning som Anförare [Jefe] för Perus Kommunistiska Parti och för den peruanska revolutionen. Men att försvara och göra en stor kampanj för Ordförande Gonzalo, Gonzalos tänkande och för Folkkriget i Peru tjänar och är oskiljaktigt förenat med att sätta maoismen som befäl och vägledning för den proletära världsrevolutionen, förkroppsligande sig i världens folk och gående till att föra befäl över den Nya Stora Vågen av den Proletära Världsrevolutionen som vi går in i idag, rekonstituerande militariserade, marxist-leninist-maoistiska kommunistiska partier i funktion av att inleda och utveckla folkkrig.

Överallt där detta har varit det politiska innehållet i kampanjen för att försvara Ordförande Gonzalos liv, har kampanjen utvecklats mycket framgångsrikt. I

det som följer har vi det som en kamrat från Nepals Kommunistiska Parti (maoistiskt) rapporterar om hur kampanjen har utvecklats på detta sätt i Nepal: "Vi gjorde en kampanj för Ordförande Gonzalo, en kampanj om Peru, som del av vår förberedelse för folkkriget. Vi har sammankopplat de två sakerna. Vi har spritt tiotusentals affischer med Ordförande Gonzalos porträtt med slagordet 'Försvara Ordförande Gonzalos liv!' ... vi har verkligen gjort det detta som en del av förberedelsen. Det var inte bara en kampanj för Ordförande Gonzalo, utan också för hans ideologi, för folkkriget, och när vi förklarade allt detta för massorna, höll vi, samtidigt, på att förbereda vår egen revolution."

Låt detta vara ett exempel för alla andra i hur man förenar frågan om försvaret av Ordförande Gonzalos Anförarskap [Jefatura] med utvecklandet av klasskampen i sitt eget land, rekonstitutionen av partierna och slutligen



inledandet och utvecklandet av Folkkrig för att erövra makten åt klassen och folket.

Det finns inte bara framgångsrika erfarenheter i utvecklandet av kampanjen för att försvara Ordförande Gonzalos liv. Det finns också mycket negativa erfarenheter, erfarenheter som vi som kommunister och revolutionärer måste dra lärdomar av och se vårt ansvar för att rätta oss, för att på detta sätt tjäna revolutionen och klassen mer och bättre. Kampanjen ”Sätt himmel och jord i rörelse för att försvara Ordförande Gonzalos liv!”, en kampanj som började omedelbart efter gripandet av Ordförande Gonzalo i september 1992 och det stora arbete som Den Internationella Nödkommittén för att försvara Ordförande Gonzalos liv har genomfört, har hälsats varmt av vårt Parti. Men det är också ett faktum att denna kampanj har blivit fullständigt deaktiverad på internationell nivå, även om några fortsätter på vissa platser på lokal nivå. Hur är det möjligt, frågar vi oss, att kampanjen för att försvara den störste levande marxist-leninist-maoisten på jordens yta har deaktiverats? Svaret är inte att säga ”brist på folk”, ”brist på pengar” eller något liknande. Svaret är helt enkelt att: det är en logisk konsekvens av den ståndpunkt som RIM:s [den Revolutionära Internationalistiska Rörelsen –övers.] Kommitté har intagit, skapande allmän opinion mot Ordförande Gonzalo, sående tvivel om Ordförande Gonzalo och att han skulle stå bakom den revisionistiska och kapitulationistiska HOL, och lögnhistorien om ”fredsavtal”.

Dessa ståndpunkter som uppenbart strider mot Ordförande Gonzalo och leder till att direkt strida mot maoismen själv måste fördömas, krossas och fullständigt sopas bort! Här hjälper det varken att förneka eller förminska problemet, eller tro att det löser sig av sig självt eller att det är en fråga som är begränsad till den peruanska revolutionen. Detta är en avgörande fråga för den proletära världsrevolutionen, och därför är det en plikt för varje kommunist och speciellt för varje kommunistiskt parti och revolutionär organisation att inta en fast ståndpunkt för att försvara Ordförande Gonzalo, för att försvara hans Anförarskap [Jefatura].

Detta reser vidare frågan om att centrera kampen mot den revisionistiska och kapitulationistiska HOL, siktande mot de konvergenspunkter som finns med denna linje både inom och utanför våra led. Att konvergera är att avvika från kursen för att till slut störta ned. Att inte centrera kampen mot den revisionistiska och kapitulationistiska HOL, leder på detta sätt till att förneka kritiken och självkritiken, principen om tvålinjerskamp som är grundläggande för kommunisterna, leder till att föra kampen på avvägar och inte till att sätta maoismen som befäl och vägledning för den proletära världsrevolutionen med folkkrig.

3. Om organisationen till försvar för Anförarskapet [Jefatura].

Nödkommittén måste reaktiveras, det har varit en nödvändighet sedan länge och det är en brådskande nödvändighet idag när planerna på att mörda vårt Anförarskap [Jefatura] fortsätter. Ännu mycket viktigare är att kampanjen för att försvara Ordförande Gonzalos liv ska ha det politiska innehåll kampanjen måste ha. Därför framlägger Perus Kommunistiska Parti genom sin alstrade organisation MPP nödvändigheten av att skapa en organisation till försvar för Anförarskapet [Jefatura], en organisation vars syfte är att försvara Ordförande Gonzalo i hans ställning som Anförare [Jefe] för Partiet och Revolutionen förenat med kampanjen för Maoismen.

Därför är detta ett mycket välkommet tillfälle att rikta en kallelse till att gå framåt i skapandet av Organisationen till försvar av Anförarskapet [Jefatura]. PCP kommer naturligtvis så som är korrekt att spela en viktig roll i denna nya organisation, men den kommer samtidigt inkludera alla de som ärligt önskar försvara Ordförande Gonzalos liv och göra detta i hans ställning som Anförare [Jefe] för PCP och den peruanska revolutionen. Samtidigt kommer denna organisation också tjäna till att försvara Kamrat Felicianos liv, de övriga krigsfångarnas och politiska fångarnas liv, samt i allmänhet sprida stödet för folkriget i Peru.

Denna konferens tjänar till att sätta uppbyggandet av ODJ på dagordningen över hela världen och speciellt i Europa. Liknande framtida aktiviteter, liksom andra internationella nationella och lokala konferenser och seminarier, möten och aktiviteter måste genomföras som del av denna process. **Här kallar vi partierna och organisationerna i RIM, partierna och organisationerna i den internationella kommunistiska rörelsen, revolutionärerna, demokraterna och de breda massorna i alla delar av världen att aktivt delta i reaktiveringen av den INK och gå framåt mot skapandet av ODJ!**

**FÖRSVARA ORDFÖRANDE GONZALOS LIV!
LEVE ORDFÖRANDE GONZALO OCH HANS ALLSMÄKTIGA
TÄNKANDE!
NED MED DEN HÖGEROPPORTUNISTISKA LINJEN!
FRAMÅT MED SKAPANDET AV ORGANISATIONEN TILL
FÖRSVAR AV ANFÖRARSKAPET!**

Folkrörelsen Peru
September 1999

Inlägg av Folkrörelsen Peru vid den Internationella Konferensen i Wuppertal den 25 och 26 september 1999

Proletärer i alla länder, förena er!

LEVE 50-ÅRS DAGEN AV DEN KINESISKA REVOLUTIONEN!

Inlägg av Folkrörelsen Peru vid Konferensen den 26 september 1999 med anledning av firandet 50 årsdagen av den kinesiska revolutionen.

Kamrater, idag önskar vi ta upp några frågor av avgörande betydelse för den Internationella Kommunistiska Rörelsens utveckling och den proletära världsrevolutionens avancemang; idag gör vi detta kommande ihåg det som etablerades av vår Anförare [Jefe], Ordförande Gonzalo, i hans mästerliga tal av den 24 september 1992, som strålar segerrikt och kraftfullt inför världen:

"Nog med detta nonsens! Nog med dessa oklarheter! Låt oss förstå detta! Vad är det som håller på att utvecklas i världen? Vad är det vi behöver? Vi behöver att maoismen förkroppsligas och det håller den på att göra, och att den alstrar Kommunistiska Partier för att leda och styra denna nya stora våg av den proletära världsrevolutionen som går oss till mötes.

Nog med den imperialistiska utsugningen! Vi måste göra slut på dem! Vi är från tredje världen och den tredje världen är bas för den proletära världsrevolutionen, under ett villkor, att de Kommunistiska Partierna upphöjer och leder den. Det är det vi måste göra!"

Talet har varit en politisk, militär och moralisk seger för klassen och folket, i mästerlig form och i ljuset av Maoismen, har Ordförande Gonzalo definierat och etablerat för oss att maoismen går till att föra befäl över den Nya Stora Vågen av den Proletära Världsrevolutionen, vi befinner oss i eran av imperialismens bortsopande från jordens yta, sålunda beväpnar vårt Anförarskap [Jefatura] oss och förbereder oss ideologiskt att ta åtta oss de olika uppgifterna.

Utifrån detta går vi till att utveckla vårt inlägg. Vi ser det som lämpligt att representanterna för alla de olika Partierna, organisationerna och revolutionärer som är närvarande; de kamrater som deltar i denna mycket viktiga Internationella

Konferens ägnar yttersta uppmärksamhet, utgående från partidokumenten, för att de så ska känna till och kunna bättre förstå vår Ordförande Gonzalos röda linje.

1.) Den Kinesiska Revolutionens triumf, är en stor milstolpe för den proletära världsrevolutionen.

Den kinesiska revolutionens seger är den andra av de tre stora milstolparna i den proletära världsrevolutionen under detta århundrade; den etablerade den gemensamma diktaturen och löste steget till den socialistiska revolutionen, den förändrade styrkeförhållandena i världen till socialismens fördel och markerar inledandet av världsrevolutionens Strategiska Jämvikt. Ordförande Mao var huvudperson och huvudsakligen den högste ledaren för denna milstolpe, som den kinesiska revolutionens erkände anförare [jefe]. Grundare av Kinas Kommunistiska Parti; han ledde Partiet, Armén och Fronten under de långa åren av folkkrig, det var tack vare hans tillämpning och utveckling av marxismen som den kinesiska revolutionen kunde segra. Ordförande Mao var vidare Folkrepubliken Kinas grundare ledde den socialistiska revolutionen och den Stora Proletära Kulturrevolutionen, lösande problemet om hur fortsätta revolutionen under socialismen. Således, att fira den kinesiska revolutionens triumf, är att fira Ordförande Mao, den store rorsmannen som är oskiljaktig från sitt tänkande, sin ideologi, från Maoismen. Att fira den kinesiska revolutionens seger innebär med nödvändighet, att fira maoismen.

Men detta måste vara ett medvetet firande som förstår, att maoismen tjänar den proletära världsrevolutionens framsteg; se att Partierna är oundgängliga för tillämpningen av marxismen på varje verklighets konkreta förhållanden, för inledandet och utvecklandet av folkkrigen i alla delar av klotet, för folkkrig till Kommunismen. Med detta övergår vi till den följande punkten.

2.) Världsrevolutionens strategiska offensiv. Maoismen.

Vårt Parti har definierat att vi befinner oss i den strategiska offensivens stadium; vi anser detta vara en fråga av avgörande betydelse för kommunisterna i världen, det bör förstås och förkroppsligas, för om man inte förstår detta problem kan man inte förstå den nuvarande situationen som vi lever i idag och man kommer inte kunna föra de uppgifter framåt som den Nya Stora Vågen av den Proletära Världsrevolutionen, som vi går in i idag, kräver. Låt oss då se på hur Partiet ser detta problem:

“Vidare, framlägger Ordförande Gonzalo för oss att det inom

världsrevolutionens process för att sopa bort imperialismen och världsreaktionen från Jordens yta finns tre moment: 1) den strategiska Defensiven; 2) den strategiska Jämvikten; och 3) den strategiska Offensiven av världsrevolutionen. Detta gör han genom att tillämpa motsättningens lag på revolutionen, för motsättningen styr i allt och varje motsättning har två aspekter i kamp, i detta fall revolution och kontrarevolution. Världsrevolutionens strategiska defensiv gentemot kontrarevolutionens offensiv utgår från år 1871 med Pariskommunen och slutar i II världskriget; den strategiska jämvikten blir till kring den kinesiska revolutionens seger, den Stora Proletära Kulturrevolutionen, och utvecklingen av den mäktiga nationella befrielseörelsen; sedermera går revolutionen in i den strategiska offensiven, detta moments kan förläggas till omkring 1980 då vi ser tecken såsom kriget mellan Iran och Irak, Afghanistan, Nicaragua, inledandet av folkkriget början i Peru, epok inramad inom 'de närmaste 50-100 åren'; härifrån och framåt kommer motsättningen mellan kapitalism och socialism att utvecklas vars lösning kommer att föra oss till kommunismen. Vi uppfattar en långvarig och inte en kortvarig process, med övertygelsen om att vi komma gå in i kommunismen även om man går genom en rad krökar och bakslag som nödvändigtvis kommer att finnas. Dessutom är det inte konstigt att vi tillämpar de tre momenten på världsrevolutionen, ty, Ordförande Mao tillämpade dem på det långvariga krigets process. Och som kommunister bör vi inte endast se till ögonblicket, utan till de kommande långa åren.

3. DEN AKTUELLA SITUATIONEN OCH PERSPEKTIV.

*I den aktuella situationen och dess perspektiv **har vi gått in i världsrevolutionens strategiska offensiv** inom de '50 till 100 åren' under vilka imperialismen och världsreaktionen kommer att gå under och vi kommer gå in i att proletariatet definitivt befäster sig vid makten och etablerar sin diktatur, därifrån och framåt kommer motsättningen att vara mellan socialism och kapitalism på marsch till kommunismen. Det att restaurationer ägde rum i Sovjetunionen och Kina förnekar inte det internationella proletariatets kraftfulla utvecklingsprocess, utan det visar hur kampen mellan restaurations och kontrarestaurations sker, av vilket vi kommunister drar lärdomar för att förebygga restaurationen och definitivt etablera proletariatets diktatur."*

Internationella Linjen

Så framlade vårt Parti det på den Första Kongressen, och det fortsätter att vara korrekt och bevisat dag för dag, i världen att revolutionen är den historiska och politiska huvudtendensen. Så, hur skall vi kommunister och revolutionärer förstå vår ideologi i dessa tider? Vi måste alla vara klara över att vår allmängiltiga ideologi idag är marxismen-leninismen-maoismen, huvudsakligen maoismen, så som vår Ordförande Gonzalo etablerade i början av det förra årtiondet och som accepterades av hela den Revolutionära Internationalistiska Rörelsen 1993; vilket, logiskt, innebär att det att vara marxist idag nödvändigtvis innebär att vara marxist-leninist-maoist, huvudsakligen maoist för "Maoismen är tillämpningen av marxismen-leninismen på de efterblivna länderna, på världsrevolutionens strategiska offensiv och på fortsättandet av revolutionen under proletariatets diktatur." Vi har nått till denna förståelse tack vare den fasta och visa kamp som förts av Ordförande Gonzalo och Perus Kommunistiska Parti som utvecklar sig som den röda fraktionen inom den Internationella Kommunistiska Rörelsen, med folkkriget i vårt land som världsrevolutionens fackla.

Att upphöja, försvara och tillämpa maoismen är i nuvarande situation väsen i kampen mellan marxism och revisionism.

Det är endast genom att upphöja, försvara och tillämpa marxismen-leninismen-maoismen, huvudsakligen maoismen, som det internationella proletariatet medelst sina Kommunistiska Partier kommer vara förmöget att leda erövrandet av Makten och frigöra de förtryckta för att frigöra sig själv som klass.

Således har vi ideologin, vi har det allmänna, vad behöver vi? Tillämpningen. Vem skall göra den? Kommunisterna organiserade i sitt Parti som klassens förtrupp, alltså är det klart att vi behöver Kommunistiska Partier som måste gå fram till att tillämpa marxismen-leninismen-maoismen, huvudsakligen maoismen på sina konkreta förhållanden, greppande folkkrig för att så garantera revolutionens triumf, som del av och till tjänst för världsrevolutionen, alstrande sitt vägledande tänkande.

3.) Nödvändigheten av rekonstitutionen av de Kommunistiska Partierna.

Sedan Marx och Engels har vi vetat att den proletära revolutionen inte är kapabel att segra utan ett Kommunistiskt Parti;

"I sin kamp mot de härskande klassernas förenade makt, kan proletariatet endast agera som klass om det konstituerar sig självt i ett särskilt politiskt parti som är raka motsatsen till de gamla politiska

partier som skapats av de besuttna klasserna.”

“Denna proletariats konstituering i ett politiskt parti är oumbärlig för att säkra den sociala revolutionens triumf och dess ädla slut: klassernas avskaffande.”

Lenin etablerade:

“Proletariatet har intet annat vapen i kampen om makten än organisationen. Proletariatet, som splittrats genom den anarkistiska konkurrensens herravälde i den borgerliga världen, undertrycktes av tvångsarbetet för kapitalet, och som ständigt kastas ned i den ‘djupaste avgrund’ av djupaste elände, förvildning och urartning, kan bli och blir oundvikligen en oövervinnelig makt endast när dess ideologiska förenande genom de marxistiska principerna befästes genom organisationens materiella enhet, som sammansvetsar miljoner arbetande till arbetarklassens armé. Mot denna armé kommer varken det ryska självhärskardömetets murkna eller det internationella kapitalets murkande makt att hålla stånd. Denna armé kommer att sluta sina led allt fastare samman, trots alla krokvägar och alla steg tillbaka, trots de opportunistiska fraserna från den moderna socialdemokratins girondister, trots det självbelåtna prisandet av det efterblivna cirkelväsendet, trots anarkismens glitter och stoj som är karakteristisk för de intellektuella”.

Ibid.

Och Ordförande Gonzalo pekar på vilka lärdomar som skall dras:

“Vi peruanska kommunister och revolutionärer måste ägna uppmärksamhet åt dessa ord som idag är värdefullare än någonsin för oss. Av dessa ord framhäver vi: för det första, kampen för Makten kräver proletariats organisering och dess betydelse är så stor att den blir dess enda vapen; för det andra, trots alla svårigheter som exploateringen ålägger det, om vi tar marxismen som vägledning och grund för den ideologiska enheten och förverkligar den genom att sammanhålla sina led i organiseringen kommer proletariatet att vara oövervinneligt; för det tredje, mot proletariats organiserade armé kommer den reaktionära makten i en nation inte att kunna vidmakthålla sig varken imperialismen eller socialimperialismen på världsnivå; för det fjärde, den organiserade arbetarklassen kommer

att hålla samman sina led mer och mer mot den nutida revisionismens illasinnade intriger, den kommer att gå framåt trots den uppenbart fallfärdiga grupp- och sektandan trots den organisatoriska motviljan och det deklamatoriska pratet från 'anarkismen som är karakteristisk för de intellektuella'.

Så ställde Lenin upp frågan om uppbyggnaden av Partiet, dess nödvändighet och utveckling i kamp och dess ideologiska och politiska och organisatoriska uppbyggnad.”

Ibid.

Ordförande Mao framlade detta tydligare än någonsin:

*“Om det skall bli en revolution måste det finnas ett revolutionärt parti. Utan ett revolutionärt parti, utan ett parti **byggt på marxism-leninismens revolutionära teori, och i den marxist-leninistiska revolutionära stilen**, är det omöjligt att leda arbetarklassen och folkets breda massor till seger över imperialismen och dess hejdukar. Mer än etthundra år har förflutit sedan marxismen föddes, men det var först till följd av de exempel de ryska bolsjevikerna gav, såsom ledare för Oktoberrevolutionen, det socialistiska uppbygget och krossandet av den fascistiska aggressionen, **som revolutionära partier av ny typ bildades och utvecklades i världen. Med tillkomsten av revolutionära partier av ny typ har världsrevolutionen ändrat ansikte. Förändringen har varit så stor att omvandlingar, som för den äldre generationens människor är fullständigt ofattbara, kommit till stånd under eld och dån... Med tillkomsten av Kinas kommunistiska parti fick den kinesiska revolutionen en helt ny inriktning. Är inte detta faktum klart nog?**”* (betoningarna är vårt Partis).

Ibid.

Således, kommunisternas plikt på världsnivå är att kämpa outtröttligt för rekonstitutionen av de Partier som har förstörts av revisionismen, upphöjande, försvarande och tillämpande marxism-leninismen-maoismen huvudsakligen maoismen till varje lands konkreta verklighet, centrerande kampen inom varje Parti specifikt på tillämpningen av maoismen; etablerande den allmänpolitiska linjen (centrum: den militära linjen) och revolutionens program, allt i funktion av snarast att inleda den högsta formen av kamp, Folkkriget.

4.) För militariseringen av de Kommunistiska Partierna och den koncentriska uppbyggnaden av revolutionens tre instrument.

Ordförande Gonzalos huvudsakliga bidrag är att ha definierat maoismen som tredje, ny och högre etappen av marxismen; men inte endast detta är hans bidrag, utan det finns många fler av universell giltighet till marxismens utveckling; ett av dessa som är av avgörande betydelse är den marxist-leninist-maoistiska, gonzalos tänkande tesen om de Kommunistiska Partiernas militarisering. Låt oss se hur Kongressen etablerade detta:

Militariseringen av de Kommunistiska Partierna och den koncentriska uppbyggnaden. Ordförande Gonzalo framlägger tesen om att det åligger alla Kommunistiska Partier i världen att militariseras av tre orsaker:

*För det första, för att vi befinner oss i världsrevolutionens strategiska offensiv. Vi befinner oss under imperialismen och världsreaktionens bortsopande från Jordens yta, inom de kommande 50-100 åren, en tid präglad av våld under vilken alla typer av krig kommer till uttryck, vi ser hur reaktionen militariserar sig allt mer, hur de militariserar sina gamla Stater, sin ekonomi, utvecklande aggressionskrig, schackrande med folkens kamper och siktande på ett världskrig, men revolutionen varande huvudtendensen i världen **är de Kommunistiska Partiernas uppgift att upphöja revolutionen förverkligande huvudformen av kamp: folkkriget, för att sätta det revolutionära världskriget emot det kontrarevolutionära världskriget.***

*För det andra, för man måste förebygga den kapitalistiska restaurationen. Bourgeoisien går när den förlorat Makten in i Partiet, den använder armén och försöker tillförskaffa sig Makten, förstöra proletarietets diktatur för att restaurera kapitalismen, därmed måste de Kommunistiska Partierna militariseras och utöva den allomfattande diktatur över de tre instrumenten, **härdas i folkkriget och förstärka den väpnade organiseringen av massorna, folkmilisen, för att den skall sluka armén. Därför säger han oss "härda partimedlemmarna först och huvudsakligen som kommunister, som kombattanter och som administratörer". Därför är varje partimedlem härdad i folkkriget och på sin vakt mot varje restaurationsförsök.***

För det tredje, för att vi går mot ett militariserat samhälle. Genom att militarisera Partiet förverkligar vi ett steg framåt mot samhällets militarisering som är **det strategiska perspektivet för att garantera proletariats diktatur**. Det militariserade samhället är det väpnade hav av massor som Marx och Engels talade till oss om, som erövrandet och försvaret av den erövrade makten. Vi tar till oss erfarenheten av den kinesiska revolutionen, av den antijapanska basen i Yenan som var ett militariserat samhälle där allt föddes ur gevärspipan, Parti, Armé, Stat, ny politik, ny ekonomi, ny kultur. Och så utveckla krigskommunismen.

Vid den I Nationella Konferensen, november 1979, framlade Ordförande Gonzalo tesen om nödvändigheten av militariseringen av Perus Kommunistiska Parti; därefter, under de första månaderna år 1980, då Partiet förberedde sig för att inleda folkkriget, framlade han att utveckla militariseringen av Partiet genom aktioner, baserande sig på den store Lenin som säger minska det icke-militära arbetet för att centrera på det militära, att fredstiderna var över och att vi gick in i krigstider och därmed borde alla styrkor vara militariserade, så, **tagande Partiet som axel till allt, bygga upp Armén upp runt den och med dessa instrument, med massan i folkkriget bygga upp den Nya Staten**. Att militariseringen av Partiet bara kan föras framåt genom konkreta klasskampsaktioner, konkreta aktioner av militär typ, detta betyder inte att vi endast, uteslutande skall genomföra militära aktioner av olika slag (gerillaaktioner, sabotage, selektiva tillintetgöranden, väpnad propaganda och agitation), utan att vi måste förverkliga huvudsakligen dessa kampformer med målet att sporra och att utveckla klasskampen, lärande ut den med handlingar, i denna typ av aktioner, som folkkrigets huvudform av kamp.

Partiets militarisering har sin förhistoria hos Lenin och Ordförande Mao, men det är ett nytt problem som Ordförande Gonzalo utvecklat hållande i åtanke klasskampens nya omständigheter och vi måste förstå att nya problem kommer att dyka upp som genom erfarenhet kommer att lösas. Att detta nödvändigtvis kommer att innebära en process av kamp mellan det gamla och det nya för att man ska utvecklas mer, kriget varande den högsta formen för lösande av motsättningar, det förstärker människornas förmåga att finna lösningar. **Det är Partiets militarisering som har gjort det möjligt för oss att inleda och utveckla folkkriget; och, vi anser att denna**

erfarenhet har universell giltighet varför därför är det ett krav och en nödvändighet att världens Kommunistiska Partier militariserar sig.

De tre instrumentens koncentriska uppbyggnad är det organisatoriska förverkligandet av Partiets militarisering och i syntes sammanfattas det i det som Ordförande Gonzalo lär oss: 'Partiet är alltings axel, det leder allomfattande de tre instrumenten, sin egen uppbyggnad, leder absolut armén och den nya Staten, som gemensam diktatur siktande på proletarietets diktatur'."

Linjen för Uppbyggnad

Med de militariserade Kommunistiska Partierna kommer vi att segra; det är nödvändigt att förstå detta väl, vi befinner oss i den strategiska offensiven av den proletära världsrevolutionen och marxismen håller på att utvecklas, man får inte falla i subjektivism och tro att saker är likadana som förut, nu är tesen om de Kommunistiska Partiernas militarisering en del av marxismen, och kommunisterna måste greppa den med fasthet och beslutsamhet.

5.) Nödvändigheten av ett vägledande tänkande för varje revolution.

Väl, vi har sett rekonstitutionen av de Kommunistiska Partierna som militariserade marxist-leninist-maoistiska partier, nu låt oss se på en fråga som några inte förstår väl och andra i grunden motsätter sig, de undviker jämt och ständigt: nödvändigheten av ett vägledande tänkande för varje revolution.

Folkkriget i vårt fosterland utvecklas idag inom den Strategiska Jämvikten, övervinnande den krök på revolutionens väg som skedde med gripandet av Ordförande Gonzalo; lösande problemen som framkom med gripandet av Kamrat Feliciano och, idag byggande upp apparater överlägsna reaktionens marscherar vi ohejdbart mot erövrandet av makten i hela landet. Hur har vi kunnat avancera till där vi är idag? Varför är vi fullständigt övertygade om att folkkriget oundvikligen kommer att segra? Allt detta är tack vare Ordförande Gonzalos Anförarskap [Jefatura] och hans allsmåktiga gonzalos tänkande. Gonzalos tänkande är den peruanska revolutionens segergaranti; vårt Anförarskap [Jefatura] är vårt Partis enhetscentrum, och är oskiljaktigt förenat med hans tänkande. Ordförande Gonzalo har genom att skapa tillämpa marxism-leninismen-maoismens allmängiltiga sanning på den peruanska revolutionens konkreta förhållanden, har alstrat gonzalos tänkande; och, det är viktigt att

betona, det var genom att tillämpa den allmängiltiga sanningen som gonzalos tänkande skapades, och detta är specifikt huvudsakligt för den peruanska revolutionen.

Då måste kampen inom varje Parti eller gruppering som kämpar för rekonstitutionen centreras på hur maoismen skall tillämpas på den konkreta situationen i det landet; på att se det säregna, att ta ut revolutionens lagar för att kunna hantera och leda den komplexa klasskampen, och dess avspegling inom Partiet som tvålinjerskamp, för att så kunna inleda och utveckla folkkriget. I denna kamp kommer det specifika för ett Parti att alstras, som vägleder det, ett vägledande tänkande och en Anförare [Jefe]. Låt oss se:

“Varje revolution alstrar i sin utvecklingsprocess, av proletariatets kamp som ledande klass och, framför allt, det Kommunistiska Partiets som upphöjer deras oavsägbara klassintressen, en grupp av ledare och huvudsakligen en som representerar och leder den, en anförare [jefe] med erkänd auktoritet och myndighet; i vår verklighet har detta, av historisk nödvändighet och tillfällighet, konkretiserats i Ordförande Gonzalo, Partiets och revolutionens anförare [jefe].

Men, dessutom, och detta är fundamentet för varje Ledarskap, alstrar revolutionerna ett tänkande som vägleder dem, vilket är resultat av den skapande tillämpningen av det internationella proletariatets ideologis allmängiltiga sanning till varje revolutions konkreta förhållanden; ett oundgängligt vägledande tänkande för att nå segern och erövra Makten samt, än mer, för att fortsätta revolutionen och alltid behålla kursen mot det enda storslagna målet, kommunismen; vägledande tänkande som, när det kommit fram till ett kvalitativt språng av avgörande betydelse för den revolutionära process det leder, identifieras med namnet på den som teoretiskt och praktiskt skapade det. I vår situation specificerades detta fenomen först som vägledande tänkande, sedan som Ordförande Gonzalos vägledande tänkande och senare som Gonzalos tänkande; därför det är Ordföranden som genom att skapande tillämpa marxism-leninismen-maoismen till den peruanska verklighetens konkreta förhållanden har alstrat det, utrustande så Partiet och revolutionen med ett oundgängligt vapen som är segergaranti.”

Vi kallar kommunisterna att studera detta problem väl, för det är en avgörande nödvändighet för den proletära världsrevolutionen, för att revolutionen skall gå framåt och segra.

Väl, kamrater, vi har kortfattat sett på några problem som är av yttersta vikt för revolutionen, vi har fattat oss kort men vår uppgift är att fortsätta utveckla denna process för att tjäna världsrevolutionen. För att avsluta skulle vi vilja beröra den nuvarande situationen i den Internationella Kommunistiska Rörelsen.

Vårt Parti är för kampen för en framtida Kommunistisk International baserad på marxismen-leninismen-maoismen, huvudsakligen maoismen, och betraktar den Revolutionära Internationalistiska Rörelsen som ett steg framåt på denna väg, vilket den tjänar så länge den grundar sig på och följer en riktig och korrekt ideologisk och politisk linje. Då vill vi just av denna anledning klargöra: för att RIM skall avancera såsom är nödvändigt, måste alla de olika konvergenser med den revisionistiska och kapitulationistiska Högeropportunistiska Linjen som finns i RIM:s själva barm, sopas bort. MPP har vid upprepade tillfällen nämnt vårt Partis ståndpunkt angående CoRIM och de konvergenser med den HOL som de har uttryckt under en lång tid; nog nu med oklarheter. Vilken slags kommunister kan säga att det finns "bevis som indikerar att Ordförande Gonzalo står bakom fredsbreven", när referensen är orden från en eländig råtta, känd förrädare, och en 'självkritik' utarbetad av SIN? Om man önskar nämna ett enda politiskt "bevis" för oss, var då snäll och visa i vilka av Ordförande Gonzalos handlingar man kan se förhistorien till en HOL. Men detta kommer man inte kunna göra, aldrig, för de existerar inte; det är en lögnhistoria, det spelar ingen roll hur många gånger de insisterar på att framlägga de svarta ståndpunkter som siktar mot vår Ordförande Gonzalo, de kommer inte att kunna förändra verkligheten. Vi kommer inte heller tillåta att kampen mot dessa ståndpunkter fortsätter att avledas, kampen måste vara i funktion av att hävda maoismen som befäl och vägledning för den proletära världsrevolutionen; men vidare strider CoRIM mot maoismen själv, därför är det inte av en tillfällighet som de strider mot den som har definierat den. Vi är för en lösning av dessa problem, som framkommer inom folkets barm, med utvecklingen av kritiken och självkritiken, det är nödvändigt att de som har framlagt dessa ståndpunkter reflekterar allvarligt och självkritiserar sig starkt.

Så, vi avslutar detta inlägg övertygade om att folkkriget i Peru håller på att fullständigt övervinna kröken och att Perus Kommunistiska Partis Centralkommitté, idag med Kamrat Julio i spetsen under Ordförande Gonzalos Anförarskap [Jefatura], tillsammans med hela Partiet löser nya problem med gonzalos tänkande.

Marxismen-leninismen-maoismens sanning är oemotståndlig. Världens folkliga massor kommer oundvikligen att resa sig för revolutionen. Världsrevolutionen kommer obönhörligen att segra.

**UPPHÖJ, FÖRSVARA OCH TILLÄMPA MARXISMEN-
LENINISMEN-MAOISMEN, HUVUDSAKLIGEN MAOISMEN!**

**VÄRLDENS KOMMUNISTER; KÄMPA FÖR REKONSTITUTIONEN
AV DE KOMMUNISTISKA PARTIerna SOM MILITARISERADE,
MARXIST-LENINIST-MAOISTISKA PARTIER!**

**LEVE ORDFÖRANDE GONZALO OCH HANS ALLSMÄKTIGA
TÄNKANDE!**

**LEVE 50-ÅRSDAGEN AV DEN KINESISKA REVOLUTIONENS
SEGER!**

FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!

**Folkrörelsen Peru
September, 1999**



*Ordförande
Mao Tsetung.*



La Asociación de Amistad Suecia - el Nuevo Perú es una asociación que tiene como objetivo trabajar para desarrollar y fortalecer los lazos de amistad entre el pueblo sueco y el pueblo peruano. La asociación tiene la inquebrantable opinión de que es sumamente importante apoyar la brega del pueblo peruano por su autodesisición y libertad.

Es por estas razones que la asociación no puede de ninguna manera solidarizarse con el viejo Perú, ese Perú que en la actualidad es gobernado por la fuerzas armadas, encabezadas por Hermoza Ríos y en el cual el títere de Fujimori es simplemente un vulgar y barato mascarón de proa. Este viejo Perú no es de ninguna manera una sociedad que la absoluta mayoría del pueblo peruano desea, sino por el contrario.

El pueblo peruano desea una sociedad nueva, un nuevo Perú. Hoy en día El Nuevo Perú no es solamente un deseo, sino una realidad. En los andes crece el Nuevo Perú como un nuevo estado que defiende los derechos e intereses del pueblo, éste estado está constituido por diferentes tipos de comites populares en los cuales el pueblo ejerce su poder y decide sobre su propio destino. La fuerza que dirige el desarrollo del Nuevo Perú es el Partido Comunista del Perú, y es este quien dirige esa guerra popular de liberación nacional que el pueblo peruano viene luchando contra sus opresores.

El viejo Perú está siendo estremecido en sus profundos cimientos y atraviesa una difícil crisis, el hambre y la desocupación se expanden cada vez más. El pueblo peruano combate esto a través de luchar para que el campesinado sea dueño de la tierra en que trabaja, para que los trabajadores reciban un salario justo por su jornada y para fomentar la producción nacional. La Asociación de amistad Suecia - el Nuevo Perú se solidariza con y apoya la lucha del pueblo peruano.

El viejo Perú y su régimen intentan por todos los medios impedir el desarrollo del país e intentan por el contrario retroceder el reloj de la historia con la ayuda de una fuerte represión contra las fuerzas progresivas del país y con la ayuda de masacres planeadas y sistemati-zadas contra las masas progresivas, es decir a través de genocidios sistematizados. El pueblo peruano no se paraliza ni contempla como sus hermanos y hermanas son asesinados por los defensores del viejo Perú, sino por el contrario. Bajo dirección del Partido Comunista del Perú se organizan las masas populares del país con el fin de barrer el viejo orden con la guerra popular, el pueblo peruano sabe su derecho y lucha por imponerlo. La asociación considera que esta lucha del pueblo peruano es justa y le brinda su resuelto apoyo.

El régimen que gobierna el viejo estado peruano no representa las amplias masas, por el contrario representa solamente una pequeña minoría de los ciudadanos peruanos. La fuerza que esta detrás del régimen peruano son los Estados Unidos y son ellos quienes mantienen el caduco estado peruano y le dicta su política. El pueblo peruano lucha contra esta domi-nación extranjera y en cambio eleva su propio estado, que representa los intereses de la mayoría popular, la república popular del Perú.

La asociación considera que el pueblo peruano, así como todos los demás pueblos, tiene un derecho inviolable de ser señores de su propia casa y de decidir de su propio destino, es por esto que la asociación trabaja para difundir información y apoyar la lucha del pueblo peruano por la república popular del Perú.

La Asociación de Amistad Suecia - el Nuevo Perú convoca a todos los que quieren trabajar para desarrollar y fortalecer los lazos de amistad entre el pueblo sueco y el pueblo peruano a unirse en y apoyar nuestro trabajo.

Asociación de Amistad Suecia - el Nuevo Perú

**VfSNP, Box 67, 212 12 Malmö
vfsnpyperu@hotmail.com**

sección local Lund tel. 073-6277526

sección local Malmö tel. 073-6277526

sección local Estocolmo tel. 070-9260778

MATERIAL FRÅN FOLKRÖRELSEN PERU!

15 kr

**SOL
ROJO**

18
Marzo 2009

- * Con motivo del 50 aniversario de la Revolución China:
**SOBRE EL
MARXISMO-LENINISMO-MAOISMO**
- * **SITUACION ACTUAL:**
¿La Guerra Popular Marcha Inconteniblemente
Hacia la Conquista del Poder en Todo el País?
- * **SOBRE TRES PROBLEMAS:**
Fascismo;
Lucha de Dos Líneas
y Guerra Popular.
- * **PRONUNCIAMIENTO DEL MPP:**
Contribuir al Apagamiento de
la Línea Oportunista de Derecha Revisionista y
Capitulacionista en el Estrangero y
Apoyar las Posiciones Revisionistas del Cuerno

- * Med anledning av 50-årsdagen av den Kinesiska Revolutionen
**OM MARXISMEN-LENINISMEN-
MAOISMEN**
- * **NUVARANDE SITUATIONEN:**
Folkriget Marscherar Ohejbart
Mot Erövrandet av Makten I Hela
Landet!
- * **OM TRE PROBLEM:**
Parti,
Tvålinjerskamp
och Folkrig
- * **UTTALANDE FRÅN MPP:**
Fortsätt Krossandet av den
Revisionistiska och Kapitulationistiska
Högeropportunistiska Linjen och Krossa
CoRIM:s Revisionistiska Ståndpunkter!

60 kr

SOL ROJO - RÖD SOL

Finns på spanska och engelska

Organ för Movimiento Popular Perú
- Folkrörelsen Peru, alstrad organisa-
tion av Perus Kommunistiska Parti.
Läs om den senaste utvecklingen
direkt från Partiets egen organisation.

Se också hemsidan på internet:
www.solrojo.org eller www.redsun.org

SÅNGER FRÅN DE LYSANDE SKYTTEGRAVARNA AV KAMP



Beställ material via våra kontakta adresser:

VfSNP, Box 67, 212 12 Malmö

vfsnpnypaeru@hotmail.com

telefonnummer till VfSNP:s lokala avdelningar

Lund: 073/6277526 - Malmö: 073/6277526 - Stockholm 070/9260778